

## **Δεν συναινούμε.**

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Απευθυνόμαστε σε εσάς για να δηλώσουμε ότι **δεν εγκρίνουμε** τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα πανεπιστήμια και **δεν συναινούμε** σε αυτές. Απευθυνόμαστε σε εσάς για να μην χαθεί η συζήτηση αναμεταξύ μας, καθώς οι υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν εδώ και έναν χρόνο τη δυσχεραίνουν. Για να μην σωπάσουν οι φωνές μας· οι δικές σας και οι δικές μας φωνές.

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος αφορούν το πανεπιστήμιό μας, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή τις σπουδές σας και την εργασία μας, το χώρο στον οποίο ζούμε και εμείς και εσείς και του οποίου την ευθύνη φέρουμε, ο καθένας και η καθεμιά μας στο μερίδιο που μας αντιστοιχεί. **Δεν συναινούμε**, λοιπόν, με την νομοθετημένη πλέον καταστολή που συγκαλύπτεται από τον ευφημισμό «προστασία» της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Μας οργίζει η άσκηση βίας προκειμένου να επικυρωθεί και συμβολικά η ισχύς νόμων που δεν εκφράζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Αποτελεί ένδειξη όλων αυτών που θα φέρει η εφαρμογή του νόμου: περιστολή των ακαδημαϊκών ελευθεριών, μεταμόρφωση του αυτοδιοίκητου τόπου όπου εργαζόμαστε και αναπνέουμε σε χώρο ο οποίος θα τελεί υπό διαρκή επιτήρηση: με μόνιμη παρουσία της αστυνομίας, με κάμερες παρακολούθησης και υπό την απειλή «πειθαρχικών» τιμωριών. **Δεν συναινούμε**, λοιπόν, στη δήθεν «προστασία» της ελευθερίας μας με τη χρήση βίας. Εμείς οι διδάσκουσες και οι διδάσκοντες, σε συνεργασία μαζί σας και με τους άλλους εργαζόμενους στο πανεπιστήμιο, είμαστε ικανοί να διασφαλίσουμε την ειρηνική ακαδημαϊκή ζωή και την ωφέλιμη εκπαιδευτική διαδικασία. Στη λειτουργία του πανεπιστημίου αρμόζουν η συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων, ο ελεύθερος και δημοκρατικός διάλογος.

Ο νέος νόμος διευκολύνει το κράτος να αποσυρθεί από την υποχρέωσή του να στηρίζει με κάθε οικονομικό ή άλλο μέσο το δημόσιο πανεπιστήμιο. Περιορίζει επίσης την πρόσβαση πολλών νέων ανθρώπων που επιθυμούν να σπουδάσουν, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, με μοναδικό ωφελούμενο την ιδιωτική εκπαίδευση. **Δεν συναινούμε**, λοιπόν, στην, δια του νόμου πλέον, υπονόμευση των κόπων τους οποίους ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και δασκάλες καταβάλλουμε. Αντιλαμβανόμαστε ως καθήκον μας να παράσχουμε σε εσάς τα επιστημονικά και ηθικά εφόδια για να ζήσετε ως ελεύθεροι και σκεπτόμενοι πολίτες.

Θα είμαστε καθημερινά παρούσες και παρόντες, ως επιστήμονες, δάσκαλοι και δασκάλες, κάνοντας το καθήκον μας απέναντί σας, δείχνοντας όπως και όσο μπορούμε, ότι **δεν εγκρίνουμε, και δεν συναινούμε**.

**Πρωτοβουλία «ΟΧΙ Αστυνομία στα Πανεπιστήμια»**