

Σκαπανεύς Μαχρονήσου, Μηνιαίο Στρατιωτικό Περιοδικό, Φεβρ. 1950

Ο πόλεμος αυτός, που ξεκίνησε σαν ένας ιδεολογικός πόλεμος μιας επιβλητικής θεωρίας, με πολυποίκιλη φιλολογική βιβλιοθήκη, στην πορεία του σιγά σιγά έχανε όλα τα προσωπεία, γδυνότεν από όλα τα βαρύτιμα πέπλα του και πρόβαλε το μόνο αληθινό του πρόσωπο. Το πρόσωπο μιας επιβουλής φυλετικής προς ένα λαό, μικρό και ελεύθερο, αξιοπρεπή και φύσει ανεξάρτητο που η ιστορία του αν δεν έφερνε το σεβασμό για το πολιτιστικό του έργο. Τα ανθρωπιστικά γράμματα που γέμισαν την Ευρώπη με πνευματικό αίμα που οδήγησαν τον μεσαίωνα στο φως, είχαν γεννηθεί στα ιερά Ελληνικά χώματα, πιο πρόσφορα πάντα στο να γεννάνε λεωνίδες παρά Εφιάλτες. Πολύ για γεωγραφική χώρο είχαν εκλάψει οι νέοι Καίναρες του Βορρά τη γή μας. Και ίσως αυτό να ήταν εκείνο που τους έβλαψε στους πιολογισμούς των. Τα θλιβερά τους πιόνια με το μεγαλεπίβολο όνομα του "Ελληνα κομμουνιστή", παίζαν το ρόλο τους όσο ακοστά μπόρεσαν να εννοήσουν "μάθημα" που τους δίδαξαν στα Πανεπιστήμια της Κούντη, αλλά οι συνθήκες δεν τους στάθηκαν ευνοϊκές. Έφεραν γύρω τις ελληνικές πόλεις ψάχνοντας για αφρέτες και αξιοδίκωντους οπαδούς, κινήθηκαν και κίνησαν παραπλανημένες και απλούντες μάζες και τέλος πήγαν το δρόμο περιδιαβάζοντας τα ελληνικά βουνά και το φρέσκο αέρα της ελληνικής υπαιθρου. Στο μεταξύ επιτοράτευσαν όλα τα καλύμματα του ταπεινού των σχεδίου, συνέδρια, παρασυνέδρια, αποφάσεις και κόντρα αποφάσεις με θεωρητικό ένδυμα και μεγαλοπρεπείς εκφράσεις. Όλα αυτά θα τα λέγαμε ευψή αν δεν κατέληγαν να γίνουν εγληματικά. Μετά από απολογισμό τεσσάρων χρόνων, τί έμεινε από όλα αυτά τα θεωρητικά σχήματα; Πού είναι όλα τα ιδεολογικά βάθρα του αιώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη; Ένα ένα ξεφύλισσαν όλα τα θεωρητικά τους βιβλία με τους φαντασμαγορικούς τίτλους και έγιναν προσανάματα στη φωτιά για να μεσταθή η σλαβική αγέλη. Ο "κατιταλισμός" είχε πάει περίπατο μαζί με όλα τα "ιερά" βιβλία του Μάρξ και των πιστών συνεχιστών του. Η "μεγαλοπρεπής" αυτή θεωρία, κατέληξε να γίνη έν απλό όργανο τυφλό και απαίσιο στα χέρια μιας μερίδας με γραφειοκρατική συνείδηση και απάνθρωπο εγκέφαλο, που στη μανιακή τάση της να κρατηθή στην έξοικιά έχει ανάγκη να τραφή από τις ίδιες της τις σάρκες. Τριάντα χρόνια κομμουνιστικού πειραματισμού άφεοσαν για να δειξουν ότι οι επαγγελματίες των πρώτων οραματιστών θεωρητικών έμειναν γράμμα κενό στα χέρια της εφηρωμοσμένης πολιτικής των Μπολσεβίκων. Τα ιερά κόκκαλα του Μάρξ πολλές φορές θα έτριξαν κάτω από το βαθύ χώμα που τα σκεπάζει. Η σκιά του Κρεμλίνου θα εμποδίζει το λείψαν του Λένιν να δη το έργο των "ορθοδόξων" συνεχιστών του. Και το φάντασμα του Τρότσκυ, θα καρχάζη στους νυκτερινούς περιπάτους. Η σταλινική "γραφειοκρατία" ωρισμένως ξεπέρασε πολύ τις προσδοκίες του. Δεν έγινε απλώς η τροχοπέδη του κομμουνισμού, αλλά ο ίδιως ο τάφος του.

[...] εναντίου ενός εχθρού χωρίς ελληνικό όνομα, χωρίς ελληνική συνείδηση, χωρίς οποιοδήποτε ιδεολογικό βάθρο. Εκτός αν θεωρήσουμε σαν ιδεολογικό βάθρο την ίδια την έκφραση της προδοσίας. [...] Ταπέινοι δούλοι των απαιτήσεων μιας φυλετικής ανάγκης, σε στιγμές που ακόμη δεν έσβησε η ανάμνηση του γερμανικού ζαταϊσμού, δεν έχουν σήμερα πια να επιδείξουν καμία εκδήλωσή τους ελληνική ή καμαρένη για χάρη του ελληνικού λαού".