

κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο ανώνυμος συγγραφέας αυτού του κειμένου υιοθετεί και υποστηρίζει τις απόψεις που διατύπωσε ο Πλ. Δρακούλης μέσα από τις στήλες της εφημερίδας Άστυ. Το άρθρο του Νέου Φωτός έχει ως εξής:

Παρ' ημίν ο Βασιλεύς είνε χρήσιμος ἀν ὄχι δι' ἄλλον λόγον αλλὰ διότι τα πολιτικά μας ἡθη είνι τοιαύτα ὡστε ἀνευ αυτού θα περιεπίπτομεν συχνά εἰς εμφύλιον πόλεμον, πάσα δε ελπίς περὶ βελτιώσεως και ανυψώσεως των εργατικών τάξεων θα εξέλειπε υπό το κράτος των σπαρασσόντων την κοινωνίαν πολιτευόμενων. Πάλι εργάτης νοήμων αναγνωρίζει την αλήθειαν την οποίαν πολλάκις ο Δρακούλης ανέπτυξεν ὅτι δεν αρκεί να ονομάσωμεν το κατάστημα μας "Δημοκρατία". Η επιγραφή μόνη δεν ωφελεί ενόσω το κατάστημα δεν μεταβάλλει χαρακτήρα και εάν το πολίτευμα μας γίνη αληθινή Δημοκρατία, ουδέν σημαίνει εάν εξακολουθή να φέρῃ την επιγραφήν "Βασιλεία". Η αλλαγή της επιγραφής είνε το τελευταίο μέλημα. Ήμείς οι εργάται οι αισθανόμενοι ποίον είνε το αληθές συμφέρον μας θέλομεν αληθινήν Δημοκρατία, δηλαδή θέλομεν την ουσίαν του πράγματος και μας είνε αδιάφορον το όνομα του. Αισθανόμεθα προσέτι ὅτι ο Βασύλευς και απόλυτος Μονάρχης εάν ἡτο κατ' ουδέν θα ηδύνατο να μας εμπόδιση από του να καταγινώμεθα εἰς την αναδιοργάνωσιν και την προαγωγήν των συμφερόντων μας ως εργατών, ενώ οι πολιτευόμενοι και οι ψευδοδημοκραστικοί και οι ψευδοπατριώται παραλύουν τας εργασίας μας³²³, αν και η παραπάνω ἀποψη, αρχικά προκαλεί ἐκπληξη στον αναγνώστη, δικαιολογείται από δυο συγκριτικά γεγονότα. Πρώτο, στην περίοδο που δημοσιεύεται το άρθρο βρίσκεται σε ἔξαρση η δυσαρέσκεια το σταφιδικού κόσμου σε βάρος των επίσημων διαμεσολαβητικών μηχανισμών (κόμματα, τοπικοί βουλευτές, εμπορικοί σύλλογοι) που έχουν αναλάβει από την αρχή της κρίσης τη διαχείρισης. Επίσης, μεγάλη δυσφορία προκαλεί την ίδια εποχή, η αναποτελεσματικότητα του κρατικού παρεμβατισμού. Δεύτερο, είναι η περίοδος που φθάνει στο αποκορύφωμα της η κοινωνική δυσαρέσκεια για την ἡττα του ελληνοτουρκικού πολέμου (1897). Αυτή η δυσαρέσκεια στνδυαζόμενη με το αρνητικό ιλίμα που διαμόρφωσε η σταφιδική κρίση, διαχέεται σε επιμέρους πεδία της ελληνικής κοινωνικής ζωής και κύρια στο πολιτικό. Στο επίκεντρο της γενικής

³²³ Αυτόθι, Νέον Φως, 11 Νοεμβρίου 1898