

Πρῶτο βιβλίο

Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ

Απὸ τί πρέπει ν' ἀρχίσουμε τὴν ἐπιστήμη;

[65/53] Μόνο στὴν νεώτερη ἐποχὴ ἔγινε συνειδητὸς ὅτι ύπάρχει μιὰ δυσκολία στὸ νὰ βρεθεῖ μιὰ ἀφετηρία στὴν φιλοσοφία, καὶ ἔγιναν διάφορες συζητήσεις γιὰ τὸν λόγο τῆς δυσκολίας καὶ τὴν δυνατότητα ἐπίλυσής της.¹ Ἡ ἀφετηρία τῆς φιλοσοφίας εἶναι μοιραῖα εἴτε κάτι μεσολαβημένο εἴτε κάτι ἄμεσο, καὶ εἶναι εὔκολο νὰ δείξεις ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι οὕτε τῶν οὕτε τᾶλλο· ἔτσι ἀνασκευάζονται ὁ ἕνας κι ὁ ἄλλος τρόπος ἔναρξης.

Ἡ ἀρχὴ² μιᾶς φιλοσοφίας ἐκφράζει βέβαια καὶ αὐτὴ μιὰν ἀφετηρία, ἀλλὰ ὅχι τόσο ύποκειμενικὴ ὅσο ἀντικειμενική, τὴν ἀφετηρία τῶν πάντων.³ Ἀρχὴ εἶναι ἔνα καθ' οίονδήποτε τρόπο ὄρισμένο περιεχόμενο –τὸ ῦδωρ, τὸ ἔν, ὁ νοῦς,⁴ ἡ ἰδέα· ὑφιστάμενη οὐσία, μονάδα,⁵ κ.λπ.–, ἡ, ἢν σχετίζεται μὲ τὴν φύση τῆς γνώσης, καὶ ἔτσι θεωρεῖται μᾶλλον μόνο κριτήριο παρὰ ἀντικειμενικὸς προσδιορισμὸς –νοεῖν, ἐποπτεύειν, αἰσθάνεσθαι, ἔγώ, ἡ ὑποκειμενικότητα ἡ ἴδια–, πάλι στὸν περιεχομενικὸ προσδιορισμὸ πέφτει κι ἐδῶ τὸ ἐνδιαφέρον. Ἡ ἔναρξη ὡς τέτοια, ἀντιθέτως, ὄντας κάτι ύποκειμενικό, μὲ τὴν ἔννοια ἐνὸς τυχαίου τρόπου ν' ἀρχίσουμε τὴν ὄμιλία, παραμένει ἀμελητέα καὶ ἀδιάφορη, ὅπότε καὶ ἡ ἀνάγκη τοῦ ἐρωτήματος ἀπὸ τί ν' ἀρχίσουμε παραμένει ἀσήμαντη ἀπέναντι στὴν ἀνάγκη τῆς ἀρχῆς, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ εἶναι τὸ μοναδικὸ ὅπου ἐδράζεται τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ θέματος, τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ τί εἶναι τὸ ἀληθές, ποιός εἶναι ὁ ἀπόλυτος λόγος ὑπαρξῆς τοῦ παντός.⁶

Ομως, ἡ νεωτερικὴ ἀμηχανία περὶ τῆς ἀφετηρίας εἶναι ἀπόρροια μιᾶς εὐρύτερης ἀνάγκης, ἄγνωστης ἀκόμη σὲ δοσους θεωροῦν, δογματικά, ὅτι τὸ ζητούμενο εἶναι ν' ἀποδειχθεῖ ἡ ἀρχὴ ἡ, σκεπτικιστικά, νὰ βρεθεῖ ἔνα ύποκειμενικὸ κριτήριο ἐνάντια στὸ δογματικὸ φιλοσοφεῖν, ἀνάγκη ποὺ ἀρνοῦνται πλήρως τὴν ὑπαρξή τῆς ὅσοι ἀρχίζουν μιὰ κι ἔξω⁷ [66] ἀπὸ τὴν ἔσωθεν ἀποκάλυψῃ τους, τὴν πίστη, τὴν νοητικὴ ἐποπτεία κ.λπ., καὶ θάθελαν ν' ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν μέθοδο καὶ τὴν λογική. Πρῶτα τὸ πρώιμο ἀφηρημένο νοεῖν ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὴν ἀρχὴ ὡς περιεχόμενο, ἀλλὰ κατὰ τὴν πρόοδο τῆς παιδείας ὥθεται νὰ δώσει προσοχὴ στὴν ἄλλη πλευρά, στὴν διεξαγωγὴ τῆς γνώσης, [54] ὅπότε καὶ ἡ ύποκειμενικὴ ἐνέργεια γίνεται ἀντιληπτὴ ὡς οὐσιώδης στιγμὴ τῆς ἀντικειμενικῆς ἀλήθειας, καὶ γεννιέται ὡς ἐπακόλουθο ἡ ἀνάγκη νὰ εἶναι ἐνωμένη ἡ μέθοδος μὲ τὸ περιεχόμενο, ἡ μορφὴ μὲ τὴν ἀρχή.⁸ Ἐτσι ἡ ἀρχὴ ὀφείλει νάναι καὶ ἀφετηρία, τὸ κατὰ τὴν νόηση πρότερο νὰ εἶναι καὶ στὴν πορεία τῆς νόησης πρῶτο.

1. Άναφορὰ στὸν Φίχτε (Fichte, *Wissenschaftslehre* τοῦ 1794) καὶ τὸν Ράινχολντ (*Beiträge zur leichteren Übersicht des Zustandes der Philosophie beim Anfange des 19. Jahrhundert*, 1801). Βλ. σχετικὰ τὸ ἄρθρο τοῦ Ἐ. τοῦ 1801 Ἡ διαφορὰ τῶν συστημάτων φιλοσοφίας τοῦ Φίχτε καὶ τοῦ Σέλλιγκ, Ἐστία, σειρὰ «Φιλοσοφία», Ἀθήνα 2006, σ. 82 κ.έ. (W2, 56 κ.έ.· GW4, 37 κ.έ.) κ. σ. 168 κ.έ. (W2, 123 κ.έ.· GW4, 82 κ.έ.)

2. Prinzip, ποὺ στὰ λατινικὰ (principium) σημαίνει καὶ ἀφετηρία, ὅπως τὸ ἄλλ. ἀρχή.

3. Aller Dinge: κυριολ. «ὅλων τῶν πραγμάτων».

4. Ἑλληνικὰ στὸ πρωτότυπο.

5. Ὅδωρ: Θαλῆς· ἔν: Πλωτίνος καὶ Πρόκλος: νοῦς: Ἀναξαγόρας· ἰδέα: Πλάτων· ὑφιστάμενη οὐσία: (Ἀριστοτέλης ἡ) Σπινόζα: μονάδα: Λάιμπνιτς.

6. Der absolute Grund von allem: τὸ ἀπόλυτο θεμέλιο ἡ αἴτιο τῶν πάντων.

7. Wie aus der Pistole: κυριολεκτικά: «σὰν μὲ μιὰ πιστολιά».

8. Ὄταν περνᾶμε ἀπὸ τὴν ὄντολογικὴ ὄπτικὴ ποὺ κυριαρχεῖ στοὺς Ἀρχαίους στὴν γνωσιολογικὴ ποὺ κυριαρχεῖ στοὺς Νεώτερους (βλ. σχετικὰ *Einleitung in die Geschichte der Philosophie*, ἐπ. J. Hoffmeister, 1940, Meiner, Ἀμβούργο 1959, σ. 236-237 [ἐφ' ἔξῆς *EinGPh* μὲ ὀριθμὸ σελίδας]. W 20, 65, 69), τότε γίνεται κεντρικῆς σημασίας ἡ μέθοδος (μὲ σημεῖο καμπῆς τὸν Καρτέσιο).

Ἐχουμενὰ ἐξετάσουμε ἐδῶ μόνο τὸ πῶς ἐμφανίζεται ἡ λογικὴ ἀφετηρία· οἱ δύο πλευρὲς ἀπὸ τίς ὁποῖες μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ κατονομάσθηκαν ἥδη, μπορεῖ νὰ ιδωθεῖ εἴτε ὡς ἀποτέλεσμα, μὲν μεσολαβημένο τρόπο, εἴτε ὡς κατὰ κυριολεξίαν ἀφετηρία, μὲν ἄμεσο τρόπο. Δὲν εἶναι ἐδῶ ὁ τόπος γιὰ νὰ συζητηθεῖ τὸ ἑρώτημα, ποὺ ἐμφανίζεται τόσο σημαντικὸ στὴν παιδεία τῆς ἐποχῆς, ἀνὴρ ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας εἶναι ἄμεση, δίχως ὅλο ἐναρκτήρια ἐπίγνωση, πίστη, ἢ πάλι μεσολαβημένη ἐπίγνωση. Ὅσο μιὰ τέτοια ἔξεταση μπορεῖ νὰ γίνει προκαταρκτικά, αὐτὸς συνέβη ὅλος (στὸ βιβλίο μου *Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν φιλόσοφων ἐπιστημῶν*, γ' ἔκδ., στὴν «Προκαταρκτικὴ ἔννοια», § 61 κ.έ.).⁹ Απ' ὅπου μπορεῖ ἐδῶ ν' ἀναφερθεῖ μόνον ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτα, τίποτε ἐν οὐρανῷ ἢ στὴν φύση ἢ στὸν νοῦ ἢ ὅπου ἄλλο, ποὺ δὲν περιέχει τὴν ἄμεσότητα τόσο ὅσο καὶ τὴν μεσολάβηση, ὅστε αὐτὸι οἱ δύο προσδιορισμοὶ ἀνακύπτουν ὡς μὴ χωρισμένοι καὶ ἀχώριστοι καὶ ἡ ὡς ἄνω ἀντίθεση ὡς κάτι ἀνύπαρκτο. Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὴν ἐπιστημονικὴ συζήτηση, στὴν κάθε λογικὴ πρόταση προκύπτουν οἱ προσδιορισμοὶ τῆς ἄμεσότητας καὶ τῆς μεσολάβησης, καὶ ἄρα ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἀντίθεσή τους καὶ τὴν ἀλήθεια τους. Ὡς πρὸς τὸ ὅτι σὲ σχέση μὲ τὴν νόηση, τὴν ἐπίγνωση, τὴν γνώση, ἡ ἀντίθεση ἀποκτᾶ τὸ πιὸ συγκεκριμένο σχῆμα ἄμεσης ἢ μεσολαβημένης ἐπίγνωσης, ἡ μὲν φύση τῆς γνώσης ἐν γένει ἔξετάζεται ἐντὸς [67] τῆς ἐπιστήμης τῆς λογικῆς, ἡ δὲ γνώση ὑπὸ τὴν περαιτέρω συγκεκριμένη μορφή τῆς ἐμπίπτει στὴν ἐπιστήμη τοῦ νοῦ, καὶ στὴν φαινομενολογία τοῦ ἴδιου. Τὸ ν' ἀπαιτοῦμε ὅμως νὰ ξεδιαλύνουμε ἥδη τὸ ζῆτημα τῆς γνώσης πρὶν τὴν ἐπιστήμη σημαίνει ὅτι ἔχουμε τὴν ἀπαίτηση ἡ γνώση νὰ συζητιόταν ἐκτὸς ἐπιστήμης· δὲν εἶναι ἐφικτὸ νὰ συζητηθεῖ ἡ γνώση ἐκτὸς ἐπιστήμης, πάντως ὅχι μὲ ἐπιστημονικὸ τρόπο, τὸν μοναδικὸ ποὺ ἐνδιαφέρει ἐδῶ.

Πρόκειται γιὰ λογικὴ ἀφετηρία, ἐφ' ὅσον ὁφεῖλει νὰ ἐντάσσεται στὸ στοιχεῖο τῆς νόησης ὅπως ὑπάρχει ἀδέσμευτα καθ' ἐαυτήν, στὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι. Μεσολαβημένη εἶναι ἡ ἀφετηρία ἐκ τοῦ ὅτι τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι εἶναι ἡ ἐσχατη, ἀπόλυτη ἀλήθεια τῆς συνείδησης. Στὴν Εἰσαγωγὴ σημειώσαμε ὅτι ἡ *Φαινομενολογία τοῦ νοῦ* εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῆς συνείδησης, ἡ ἔκθεση τοῦ ὅτι ἡ συνείδηση ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἔννοια τῆς ἐπιστήμης, τουτέστιν τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι. Ἡ λογικὴ ἔχει κατὰ τοῦτο ὡς προϋπόθεσή της τὴν ἐπιστήμη τοῦ φαινομένου νοῦ, ἡ ὅποια καταδεικνύει τὴν ἀναγκαιότητα [55] τοῦ καθαροῦ ἐπίσταμαι ὡς σκοπιᾶς, καὶ περιέχει ἄρα τὴν ἀπόδειξη τῆς ἀλήθειας τῆς σκοπιᾶς αὐτῆς, ὅπως καὶ τὴν ἐν γένει μεσολάβησή της. Σὲ τούτη τὴν ἐπιστήμη τοῦ φαινομένου νοῦ ἐκκινοῦμε ἀπὸ τὴν ἐμπειρική, κατ' αὐσθηση συνείδηση· κι αὐτὴ εἶναι τὸ κυριολεκτικὸ ἄμεσο ἐπίσταμαι· ἐκεῖ συζητοῦνται τὰ περὶ τῆς ἄμεσης αὐτῆς ἐπίγνωσης. Δὲν θέλει πολὺ στοχασμὸ γιὰ νὰ φανεῖ ὅτι εἶναι πολὺ ἀδόκιμο καὶ ἐλάχιστα κυριολεκτικὸ ν' ἀναφέρουμε ὡς ἄμεση ἐπίγνωση μιὰν ἄλλη συνείδηση, ὅπως τὴν πίστη σὲ θεϊκὲς ἀλήθειες, τὴν ἐσωτερικὴ ἐμπειρία, τὸ ἐπίσταμαι ἐξ ἐσωθεν ἀποκαλύψεως, κ.λπ. Στὴν ἐν λόγῳ πραγματείᾳ, ἡ ἄμεση συνείδηση εἶναι κιόλας τὸ κατὰ τὴν ἐπιστήμη πρῶτο καὶ ἄμεσο, ἄρα ἡ προϋπόθεση· προϋπόθεση στὴν λογικὴ εἶναι ὅμως ὅτι ἀποδείχθηκε ὡς ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὴν ἔξεταση ἐκείνη –ἡ ἰδέα ὡς καθαρὸ ἐπίσταμαι. Λογικὴ εἶναι ἡ καθαρὴ ἐπιστήμη, τουτέστιν τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι μὲ ὄλοκληρο τὸ εὑρος τῆς ἀνάπτυξής του. Σ' ἐκεῖνο τὸ ἀποτέλεσμα, ὅμως, ἡ ἰδέα αὐτὴ ἔχει ὄρισθεῖ νὰ εἶναι ἡ βεβαιότητα ποὺ ἔγινε ἀλήθεια, ἡ βεβαιότητα [68] πού, ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρά, δὲν ἀντίκειται πιὰ στὸ ἀντικείμενο, ἀλλὰ τῷχει κάμει ἐσωτερικό, ἔχει ἐπίγνωση αὐτοῦ ὡς τοῦ ἐαυτοῦ τῆς – ἐνῶ, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔχει ἐγκαταλείψει τὴν ἐπίγνωση τοῦ ἐαυτοῦ τῆς ὡς κάτι ποὺ ἀντίκειται στὸ ἀντικειμενῶδες κι ἀποτελεῖ τάχα μόνο ἐκμηδενισμό του, εἶναι ἀπαλλοτριωμένη ἀπ' αὐτὴ τὴν ὑποκειμενικότητα καὶ ἀποτελεῖ ἐνότητα μὲ τὴν ἀπαλλοτρίωσή της.

Γιὰ νὰ μείνει δὲ ἡ ἀφετηρία, ἀπὸ τοῦτο τὸν προσδιορισμὸ τοῦ καθαροῦ ἐπίσταμαι

9. Ὁπου ἀσκεῖ κριτικὴ στὸν φιλόσοφο τῆς ἄμεσης ἐπίγνωσης Γιακόμπι (F.H. Jacobi) στὴν § 62.

καὶ πέρα, ἐμμενῆς στὴν ἐπιστήμη του, δὲν ἔχουμε τίποτε νὰ κάμνουμε ἐκτὸς τοῦ νὰ θεωροῦμε ἡ μᾶλλον, παραμερίζοντας ὅλους τοὺς ἀναλογισμούς, ὅλες τὶς δοξασίες ποὺ ἔχει κανεὶς κατὰ τāλλα, μόνον ν' ἀποτυπώνουμε ὅ, τι εἶναι παρόν.

Τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι, κατόπιν τῆς συναγωγῆς του σ' αὐτὴ τὴν ἐνότητα, ἔχει ἄρει κάθε σχέση πρὸς ἄλλο καὶ πρὸς τὴν μεσολάβηση· εἶναι τὸ ἀδιαφοροποίητο· αὐτὸ τὸ ἀδιαφοροποίητο παύει συνεπῶς ν' ἀποτελεῖ ἐπίσταμαι· τὸ μόνο ποὺ εἶναι παρὸν εἶναι ἀπλὴ ἀμεσότητα.

Ἡ ἀπλὴ ἀμεσότητα ἀνήκει ἡ ἵδια ως ἔκφραση στὸν ἀναλογισμό, καὶ σχετίζεται μὲ τὴν διαφορὰ ἀπὸ τὸ μεσολαβημένο. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀληθινή της ἔκφραση, αὐτὴ ἡ ἀπλὴ ἀμεσότητα εἶναι ἄρα τὸ καθαρὸ εἶναι. Ὄπως τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι δὲν δηλώνει [56] παρὰ τὸ ἐπίσταμαι ως τέτοιο, ἐντελῶς ἀφηρημένα, ἔτσι κι αὐτὸ τὸ καθαρὸ εἶναι δὲν δηλώνει παρὰ τὸ εἶναι ἐν γένει· εἶναι, τίποτε ἄλλο, χωρὶς καθόλου περαιτέρω προσδιορισμὸ ἡ πλήρωση.

Ἐδῶ τὸ εἶναι συνιστᾶ τὸ ἐναρκτήριο ὅπως ἐκτίθεται ως προϊὸν μεσολάβησης, καὶ δὴ ἐκείνης ποὺ συνιστᾶ συνάμα ἀναίρεση τοῦ ἑαυτοῦ της· μὲ τὴν προϋπόθεση τοῦ καθαροῦ ἐπίσταμαι ως ἀποτελέσματος τοῦ περατοῦ ἐπίσταμαι, τῆς συνείδησης. Ἄν δῶς πρέπει νὰ μὴν προϋποτεθεῖ τίποτα, ἡ ἀφετηρία νὰ ἐκληφθεῖ ἡ ἵδια ἀμεσα, αὐτὴ θὰ ὁρισθεῖ τότε μόνον ἀπὸ τὸ ὅτι ὀφείλει ν' ἀποτελεῖ ἀφετηρία τῆς λογικῆς, τῆς καθ' ἔαυτὴν νόησης. Παρούσα εἶναι μόνον ἡ ἀπόφαση ως ἄνοιγμα,¹⁰ ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν δεῖ καὶ ως αὐθαιρεσία, τοῦ νὰ θέλεις, ἀκριβῶς, νὰ θεωρεῖς τὴν νόηση ως τέτοια. Ἡ ἀφετηρία εἶναι τότε ἀναγκαστικὰ ἀπόλυτη, ἡ, πράγμα συνώνυμο ἐν προκειμένῳ, ἀφηρημένῃ· [69] ἡ ἀφετηρία δὲν ἐπιτρέπεται τότε νὰ προϋποθέτει τίποτα, πρέπει νὰ μὴ μεσολαβεῖται ἀπὸ τίποτα οὕτε νὰ ἔχει λόγο ὑπαρξῆς· πολλῷ μᾶλλον ὀφείλει ἡ ἵδια νᾶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιο ὑπάρχει ὀλόκληρη ἡ ἐπιστήμη. Ἀρα θᾶναι ὁπωσδήποτε κάτι ἀμεσο ἡ μᾶλλον μόνο τὸ ἀμεσο τὸ ἴδιο. Ἔτσι ὅπως ἡ ἀφετηρία δὲν μπορεῖ νᾶχει προσδιορισμὸ ἐν ἀντιθέσει πρὸς κάτι ἄλλο, οὕτε μέσα της μπορεῖ νᾶχει κανέναν, δὲν μπορεῖ νὰ περιέχει κανένα περιεχόμενο, γιατὶ κάτι τέτοιο θ' ἀποτελοῦσε διάκριση καὶ ἀλληλοσχετισμὸ διαφορετικῶν, ἄρα μεσολάβηση. Ἀφετηρία εἶναι λοιπὸν τὸ καθαρὸ εἶναι.

Ἄφου ἔτσι ἐξηγήθηκε ἀπλὰ τί ἀνήκει μόνον ἀρχικὰ στὴν, παναπλούστατη τὴν ἴδια, λογικὴ ἀφετηρία,¹¹ μποροῦν νὰ προστεθοῦν κι οἱ ἔξῆς περαιτέρω ἀναλογισμοί· αὐτοὶ δὲν θᾶταν ὥστόσο δυνατὸν νὰ ὑπηρετοῦν τόσο τὴν ἀποσαφήνιση κι ἐπικύρωση αὐτῆς τῆς, καθαυτὸ ἐπαρκοῦς, ἐξήγησης, ἀφοῦ ως ἀφορμὴ ἔχουν μᾶλλον μόνο παραστάσεις κι ἀναλογισμοὺς ποὺ ἐνδέχεται νὰ μᾶς φράζουν τὸν δρόμο ἐκ προοιμίου, ἀλλά, ὅπως δὲς οἱ προγενέστερες προκαταλήψεις, θαῦρουν τὴν λύση τους ἀναγκαστικὰ μόνο στὴν ἴδια τὴν ἐπιστήμη, ὅπότε στὴν πραγματικότητα θᾶπρεπε νὰ συνιστοῦμε ὑπομονὴ μέχρι τότε.

Ἡ διάγνωση ὅτι τὸ ἀπολύτως-ἄληθὲς εἶναι ἀναγκαστικὰ ἀποτέλεσμα, καὶ ἀντίστροφα, ὅτι ἔνα ἀποτέλεσμα προϋποθέτει ἔνα πρῶτο ἀληθές, τὸ ὅποιο ὅμως, ἐπειδὴ εἶναι πρῶτο, ιδωμένο ἀντικειμενικὰ δὲν εἶναι ἀναγκαῖο καὶ ἀπὸ ὑποκειμενικῆς ἀπόψεως δὲν εἶναι γνωστὸ – γέννησε τὸν τελευταῖο καιρὸ τὴν σκέψη ὅτι ἡ φιλοσοφία μπορεῖ ν' ἀρχίσει μόνον ἀπὸ ἔνα ὑποθετικὸ [57] καὶ προβληματικὸ ἀληθές, καὶ ἄρα τὸ φιλοσοφεῖν δὲν μπορεῖ κατ' ἀρχὰς παρὰ νὰ εἶναι μιὰ ζήτηση – ἀποψη στὴν ὅποια ἔχει δῶσει πολλαπλῶς ἔμφαση ὁ *Ράινχολντ* κατὰ τὴν ὁψιμη περίοδο τοῦ φιλοσοφεῖν του, καὶ ποὺ θὰ τὴν ἀδικούσαμε ἀν δὲν ἀναγνωρίζαμε ὅτι ἐμφορεῖται ἀπὸ ἔνα ἀληθινὸ ἐνδιαφέρον, ποὺ ἀφορᾶ τὴν θεωρητικὴ φύση τῆς φιλοσοφικῆς ἀφετηρίας.¹² Ἡ ἀνάλυση αὐτῆς [70] τῆς ἀποψης εἶναι συνάμα μιὰ ἀφορμὴ γιὰ νὰ εἰσαγάγουμε μιὰ

10. «Ἡ ἀπόφαση ως ἄνοιγμα»: Entschluß, ἀπὸ τὸ ρ. sich entschließen. Βλ. παρακάτω σημ. 77.

11. Ἄλλη ἀνάγνωση: «σὲ ὅ, τι εἶναι παναπλούστατο τὸ ἴδιο, στὴν λογικὴ ἀφετηρία».

12. Βλ. σημ. 65.

προκαταρκτική κατανόηση ως πρὸς τὸ νόημα τῆς ἐν γένει λογικῆς προόδου· γιατὶ ἡ ἄποψη αὐτὴ περικλείει ἀμέσως τὴν ἔποψη τοῦ πῶς προχωροῦμε. Καὶ μάλιστα τὸ παριστᾶ ἔτσι ὅστε ἡ ὅδευση πρὸς τὰ ἐμπρὸς στὴν φιλοσοφία εἶναι μᾶλλον ὅδευση πρὸς τὰ πίσω καὶ θεμελίωση, διὰ τῆς ὁποίας καὶ μόνο θὰ προκύψει πώς αὐτὸς ἀπὸ τὸ ὅποιο ἀρχίσαμε δὲν ἦταν μόνο κάτι ποὺ ύποθέσαμε αὐθαίρετα ἀλλὰ ὄντως, ἀφ' ἐνός, τὸ ἀληθές, ἀφ' ἑτέρου, τὸ πρῶτο ἀληθές.

Πρέπει νὰ παραδεχθεῖ κανείς, πῶς ἀποτελεῖ μιὰ οὐσιαστικὴ θεώρηση –ἡ ὁποία θὰ προκύψει μὲ ἀκριβέστερο τρόπο στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἴδιας τῆς λογικῆς–, ὅτι ἡ πρόοδος εἶναι ἀναδρομὴ στὸν λόγο ὕπαρξης, στὸ καταγωγικὸ κι ἀληθές, ἀπὸ ὅπου αὐτὸς ἀπὸ τὸ ὅποιο ἀρχίσαμε ἔξαρταί καί, στὴν πραγματικότητα, παράγεται. – Ἐτσι ἡ συνείδηση στὸν δρόμο τῆς ἐκτὸς τῆς ἀμεσότητας, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀρχίζει, ἐπαναφέρεται στὴν ἀπόλυτη ἐπίγνωση ως ἐνδότατη ἀλήθεια τῆς. Αὐτὸς τὸ ἔσχατο, ὁ λόγος ὕπαρξης, εἶναι τότε καὶ ἐκεῖνο ἀπὸ τὸ ὅποιο προέρχεται τὸ πρῶτο, τὸ ὅποιο ἀνήλθε ἀρχικὰ ώς ἀμεσο. – Ἐτσι, κατὰ μειζονα λόγο, τὸν ἀπόλυτο νοῦ, ποὺ προκύπτει ως ἡ συγκεκριμένη καὶ ἔσχατη ὑψιστη ἀλήθεια παντὸς εἶναι, τὸν γνωρίζουμε, στὸ τέλος τῆς ἀνάπτυξης, ως ἀλλοτριωνόμενο μὲ ἐλευθερία καὶ ἀπολυόμενο ὑπὸ τὸ σχῆμα ἐνὸς ἀμεσού εἶναι – ἀποφασίζοντας ν' ἀνοιχθεῖ,¹³ νὰ πλάσει ἔναν κόσμο,¹⁴ ὁ ὅποιος περιέχει τὰ πάντα ὃσα ἐνέπιπταν στὴν προγενέστερη αὐτοῦ τοῦ ἀποτελέσματος ἀνάπτυξη, καὶ τὰ ὁποῖα, μέσω αὐτῆς τῆς ἀνεστραμμένης τοποθέτησης, μεταβάλλονται, μαζὶ μὲ τὴν ἀφετηρία τους, σὲ κάτι ποὺ ἔξαρταί ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα ως τὴν ἀρχὴ. Τὸ οὐσιαστικὸ γιὰ τὴν ἐπιστήμη δὲν εἶναι τόσο ν' ἀποτελεῖ ἀφετηρία κάτι καθαρὰ ἀμεσο, ἀλλὰ τὸ ὅλο τῆς ἐπιστήμης ν' ἀποτελεῖ μιὰ κυκλικὴ πορεία στὸν ἴδιο τὸν ἔαυτό του, ὅπου τὸ πρῶτο γίνεται καὶ τὸ ἔσχατο καὶ τὸ ἔσχατο γίνεται καὶ τὸ πρῶτο.¹⁵

Ἀπὸ αὐτὰ προκύπτει ως ἐξ ἵσου ἀναγκαῖο, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, νὰ θεωρεῖται ἀποτέλεσμα ἐκεῖνο, στὸ ὅποιο ἡ κίνηση ἐπιστρέφει ως στὸν λόγο γιὰ τὸν ὅποιο ἡ ἴδια ὑπάρχει. Κατὰ [58] τὴν ἔποψη αὐτή, τὸ πρῶτο εἶναι ἄλλο τόσο ὁ λόγος ὕπαρξης καὶ τὸ ἔσχατο ἔνα παράγωγο· [71] ἐφ' ὅσον ζεκινᾶμε ἀπὸ τὸ πρῶτο καί, μὲς ἀπὸ ὁρθὲς συνεπαγωγές, καταλήγουμε στὸ ἔσχατο ως στὸν λόγο ὕπαρξης, ὁ λόγος ὕπαρξης εἶναι ἀποτέλεσμα. Ή πρόοδος πέραν τοῦ τί ἀρχίζει πρέπει νὰ θεωρεῖται μόνο περαιτέρω προσδιορισμὸς τοῦ ἴδιου, ὅπότε τὸ ἀρχικὸ συνεχίζει νὰ ὑπόκειται ὅλων ὅσων ἔπονται, καὶ δὲν ἔξαφανίζεται ἔξω τους. Τὸ προχώρημα δὲν συνίσταται στὸ ὅτι συνάγεται τάχα μόνο κάτι ἄλλο ἢ στὸ ὅτι μεταβαίνουμε τάχα σὲ κάτι τὸ ἀληθινὰ ἄλλο –ὅσο δὲ κι ὃν ἀνακύπτει μιὰ τέτοια μετάβαση, δὲν παύει ν' αὐτοαναιρεῖται πάλι. Ἐτσι ἡ ἀφετηρία τῆς φιλοσοφίας εἶναι τὸ παρὸν καὶ διατηρούμενο σ' ὅλα τὰ ἐπόμενα ἀναπτύγματα θεμέλιο, ὅτι παραμένει ὀλωσδίλου ἐμμενὲς στοὺς περαιτέρω προσδιορισμούς του.

Γιατὶ μ' αὐτὴ τὴν πρόοδο ἡ ἀφετηρία χάνει ὅτι μονομερές ἔχει ἐν ὅσῳ μετέχει τοῦ καθορισμοῦ ὅτι εἶναι κάτι ἀμεσο κι ἀφηρημένο ἐν γένει· γίνεται κάτι μεσολαβημένο, καὶ ἡ γραμμὴ τῆς ἐπιστημονικῆς κίνησης πρὸς τὰ ἐμπρὸς μετατρέπεται ἔτσι σὲ κύκλο. – Συνάμα προκύπτει πῶς τὸ τί ἀρχίζει, ἐφ' ὅσον ἐδῶ εἶναι τὸ ἀκόμη μὴ ἀνεπτυγμένο,

13. Sich entschliebend. – Sich entschließen σημαίνει ἀποφασίζω ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἀνοίγομαι στοὺς προσδιορισμούς, προτοῦ καταλήξω σὲ ἔναν, καὶ πάρω τὴν ὄριστικὴ ἀπόφασή μου, beschließen: «Αὐτὶ τοῦ etwas beschließen [ἀποφασίζω ως καταλήγω], ποὺ σημαίνει αἴρω τὴν ἀοριστία, στὴν ὁποία ὁ ἔνας προσδιορισμὸς εἶναι τόσο ὅσο καὶ ὁ ἄλλος ἀρχικὰ μόνον δυνατός, ἡ γλώσσα μας ἔχει καὶ τὴν ἔκφραση sich entschließen [ἀποφασίζω ως ἀνοίγομαι], ἐφ' ὅσον ἡ ἀοριστία τῆς ἴδιας τῆς βούλησης, ὄντας τὸ οὐδέτερο ἀλλὰ ἀπείρως γονιμοποιούμενο, τὸ σπέρμα κάθε ὕπαρξης, περιέχει μέσα της τοὺς προσδιορισμοὺς καὶ σκοπούς, καὶ τοὺς παράγει μόνον ἀπὸ τὸν ἔαυτό της» (*Φιλοσοφία τοῦ δικαίου*, § 12, παρατ.). Ἡ ἀπόφαση μεταξὺ δύο ἐπιλογῶν ποὺ προϋπάρχουν λέγεται entscheiden, ἀποφασίζω μὲ τὴν ἔννοια τοῦ decoedo, τοῦ κόβω (ἔτσι λέγεται ἡ ἀπόφαση τοῦ μονάρχη).

14. Βλ. *Λογική*, W 6, 573· GW 12, 253, κ. *Ἐγκυκλοπαίδεια*, § 244.

15. Ἡ κυκλικὴ θεμελίωση εἶναι χαρακτηριστικὴ τῆς ἐγελιανῆς σκέψης ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Διαφορᾶς τῶν συστημάτων φιλοσοφίας τοῦ *Φίχτε* καὶ τοῦ *Σέλλιγκ*.

τὸ μὴ ἔχον περιεχόμενο, στὴν ἀρχὴ δὲν γίνεται ἀκόμη στ’ ἀλήθεια γνωστό, ἐνῶ μόνον ἡ ἐπιστήμη, καὶ μάλιστα μ’ ὀλόκληρη τὴν ἀνάπτυξή της, θᾶναι ἡ ἀποπερατωμένη, μὲ περιεχόμενο καὶ ἀληθινὰ πιὰ αἰτιολογημένη γνώση του.

Οὐτε μόνο τὸ ἀποτέλεσμα ἀνακύπτει ως ὁ ἀπόλυτος λόγος ὑπαρξῆς δὲν συνεπάγεται ὅμως ὅτι ἡ πρόοδος αὐτῆς τῆς γνώσης εἶναι κάτι προσωρινό, οὔτε προβληματικὴ καὶ ὑποθετική, ἵσα ἵσα πρέπει νὰ καθορίζεται ἀπὸ τὴν φύση τοῦ ἴδιου τοῦ θέματος καὶ τοῦ περιεχομένου. Οὕτε ἡ ἀφετηρία εἶναι κάτι αὐθαίρετο ποὺ ὑποθέτουμε μόνο πρὸς ὥρας, οὔτε κάτι ποὺ φαίνεται αὐθαίρετο καὶ παρακαλοῦμε νὰ προϋποτεθεῖ, ἀλλὰ θὰ φανεῖ στὴν συνέχεια ὅτι ὁρθῶς ἔπραξε κανεὶς ἀρχίζοντας ἀπὸ αὐτό· ὅχι ὅπως στὴν περίπτωση τῶν κατασκευῶν, στὶς ὁποῖες μᾶς ὑποδεικνύουν νὰ προχωρήσουμε χάριν τῆς ἀποδείξεως ἐνὸς γεωμετρικοῦ θεωρήματος καὶ σχετικὰ μὲ τὶς ὁποῖες προκύπτει μόνον ἐκ τῶν ὑστέρων, στὴν ἀπόδειξη, ὅτι καλὰ ἔκαμε κανεὶς ποὺ ἔσυρε ἀκριβῶς τὶς τάδε γραμμὲς [72] καὶ μετά, στὴν ἴδια τὴν ἀπόδειξη, ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὴν σύγκριση αὐτῶν τῶν γραμμῶν [59] ἡ γωνιῶν· αὐτὸ δὲν εἶναι ἐννοήσιμο καθ’ αὐτὸ βάσει τοῦ ποιές γραμμὲς σύρονται ἡ τοῦ τί συγκρίνεται. Ἐτσι πρωτύτερα ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιο, στὴν καθαρὴ ἐπιστήμη, ἀρχίζουμε ἀπὸ τὸ καθαρὸ εἶναι δόθηκε ἀμεσα βάσει τῆς ἴδιας τῆς καθαρῆς ἐπιστήμης. Τὸ καθαρὸ εἶναι συνιστᾶ τὴν ἐνότητα στὴν ὁποίᾳ ἐπιστρέφει τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι, ἡ εἶναι καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ καθαροῦ ἐπίσταμαι –ἄν εἶναι θεμιτὸ τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι νὰ κρατιέται ἀκόμη διακριτὸ ως μορφὴ ἀπὸ τὴν ἐνότητά του. Ἰδοὺ ἡ πλευρὰ ἀπὸ τὴν ὁποίᾳ αὐτὸ τὸ καθαρὸ εἶναι, τοῦτο τὸ ἀπολύτως-ἀμεσο, εἶναι ἐξ ἵσου ἀπόλυτα μεσολαβημένο. Πρέπει ὅμως, ἐξ ἵσου οὐσιωδῶς, νὰ ἐκληφθεῖ μόνον ὑπὸ τὴν μονομέρεια ὅτι εἶναι τὸ καθαρὰ-ἀμεσο, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἐδῶ ὑπάρχει ως ἡ ἀφετηρία. Στὸ μέτρο ποὺ δὲν θᾶταν αὐτὴ ἡ καθαρὴ ἀοριστία, στὸ μέτρο ποὺ θὰ ἥταν ὄρισμένο, θὰ τὸ ἐκλαμβάναμε ως μεσολαβημένο, ως κάτι ποὺ ἔχει ἥδη ὁδηγηθεῖ πιὸ πέρα· κάτι τὸ ὄρισμένο περιέχει κάτι ἔτερον ως πρὸς κάτι πρῶτο. Εἶναι ἄρα στὴν φύση τῆς ἴδιας τῆς ἀφετηρίας νάναι τὸ εἶναι καὶ τίποτε ἄλλο. Συνεπῶς δὲν χρειάζονται ἄλλες προετοιμασίες γιὰ νάμπεις στὴν φιλοσοφία, οὔτε ἀλλοφερμένοι ἀναλογισμοὶ καὶ ἐφαλτήρια.

Οὕτε ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ ἀφετηρία εἶναι ἀφετηρία τῆς φιλοσοφίας μπορεῖ, κυριολεκτικὰ μιλώντας, ν’ ἀντληθεῖ ἔνας ἀκριβέστερος προσδιορισμός, ἔνα θετικὸ περιεχόμενο, γιὰ τὴν ἀφετηρία. Διότι ἐδῶ, στὴν ἀφετηρία, ἀπόντος ἀκόμη τοῦ ἴδιου τοῦ θέματος, ἡ φιλοσοφία εἶναι μιὰ κενὴ λέξη ἡ ἡ ὁποια παραδεδεγμένη ἀδικαιολόγητη παράσταση [περὶ φιλοσοφίας]. Τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι δίνει μόνο τὸν ἀρνητικὸ προσδιορισμὸ ὅτι ἡ ἀφετηρία ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ ἀφηρημένη ἀφετηρία. Στὸ μέτρο ποὺ τὸ καθαρὸ εἶναι ἐκλαμβάνεται ως περιεχόμενο τοῦ καθαροῦ ἐπίσταμαι, τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι πρέπει ν’ ἀποσυρθεῖ ἐκ τοῦ περιεχομένου του, νὰ τὸ ἀφήσει νὰ ισχύσει κατὰ τὸν ἴδιο του τὸν ἔαυτό, καὶ νὰ μὴν τὸ προσδιορίσει περαιτέρω. – Ἡ, ἀν θεωρήσουμε, ὅπως πρέπει, ὅτι τὸ καθαρὸ εἶναι εἶναι ἡ ἐνότητα μέσα στὴν ὁποίᾳ ἔρχεται καὶ καταρρέει τὸ ἐπίσταμαι ποὺ ἔχει φθάσει τὸ ἄκρον ἀπὸ τῆς ἔνωσης μὲ τὸ ἀντικείμενο, τὸ εἰσελθὲν σ’ αὐτὴ τὴν ἐνότητα ἐπίσταμαι ἔχει τότε ἔξαφανισθεῖ χωρὶς ν’ ἀφήσει πίσω καμμία διαφορὰ ἀπὸ τὴν ἐνότητα κι ἄρα κανέναν προσδιορισμὸ γιὰ τὴν ἐνότητα. – Οὕτε παρίσταται κάτι κατὰ τὰλλα, [73] ἔνα οἰοδήποτε περιεχόμενο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμεύσει γιὰ ν’ ἀρχίσουμε μὲ πιὸ προσδιορισμένο τρόπο.

Αλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ παραμερισθεῖ ἀκόμη κι ὁ προσδιορισμὸς ποὺ ὑποθέσαμε ως ἐδῶ ὅτι εἶναι ἡ ἀφετηρία, τὸ εἶναι, [60] ὅπότε θ’ ἀπαιτούσαμε μόνο ν’ ἀρχίσουμε ἀπὸ μιὰν ἀμιγὴ ἀφετηρία. Τότε δὲν εἶναι τίποτα παρὸν ἐκτὸς τῆς ἴδιας τῆς ἀφετηρίας, καὶ τὸ ζητούμενο θᾶταν νὰ δοῦμε τί εἶναι αὐτή. – Αὐτὴ ἡ στάση θὰ μποροῦσε συνάμα νὰ προταθεῖ ως συμβιβαστικὴ λύση σὲ ὄσους, ἀφ’ ἐνός, δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ ἡσυχάσουν ἡ ἀφετηρία ἀπὸ τὸ εἶναι, λόγῳ οἰωνδήποτε ἀναλογισμῶν, κι ἀκόμη λιγότερο ἡ ἐκβαση πουঁχει τὸ εἶναι, ὅτι μεταβαίνει στὸ μηδέν – ἐνῶ, ἀφ’ ἔτερου, ἔνα ξέρουν μόνο, ὅτι σὲ

μιὰ ἐπιστήμη ἀρχίζουμε προϋποθέτοντας μιὰ παράσταση –μιὰ παράσταση ποὺ ἔπειτα ἀναλύεται, ἔτσι ὥστε τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς τέτοιας ἀνάλυσης παραδίδει τὴν πρώτη προσδιορισμένη ἔννοια στὴν ἐπιστήμη. Ἐφ' ὅσον θ' ἀκολουθούσαμε κι ἐμεῖς αὐτὴ τὴν μεθόδευση, δὲν θὰ εἴχαμε κανένα ἐπιμέρους ἀντικείμενο, διότι ἡ ἀφετηρία, ὡς ἀφετηρία τῆς νόησης, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἀφηρημένη, ἐντελῶς μορφὴ χωρὶς καθόλου περιεχόμενο· συνεπῶς δὲν θὰ εἴχαμε τίποτα παρὰ μόνο τὴν παράσταση μιᾶς σκέτης ἀφετηρίας ὡς τέτοιας. Ἐχουμε λοιπὸν μόνο νὰ ἴδομε τί ἔχουμε σ' αὐτὴ τὴν παράσταση.

Δὲν ὑπάρχει ἀκόμη τίποτα καὶ εἶναι νὰ γίνει κάτι. Ἡ ἀφετηρία δὲν εἶναι τὸ καθαρὸ μηδὲν ἄλλα ἔνα μηδὲν ἀπὸ τὸ ὄποιο θὰ βγεῖ κάτι· τὸ εἶναι περιέχεται ἄρα ἥδη στὴν ἀφετηρία. Ἡ ἀφετηρία περιέχει λοιπὸν καὶ τὰ δύο, εἶναι καὶ μηδέν· εἶναι ἡ ἐνότητα εἶναι καὶ μηδενὸς –δηλαδὴ εἶναι μὴ εἶναι, τὸ ὄποιο εἶναι συνάμα εἶναι, καὶ εἶναι, τὸ ὄποιο εἶναι συνάμα μὴ εἶναι.

Πέραν αὐτοῦ, εἶναι καὶ μηδὲν εἶναι παρόντα στὴν ἀφετηρία ὡς διαφορετικά· γιατὶ ἡ ἀφετηρία παραπέμπει σὲ κάτι ἄλλο –ἀφετηρία εἶναι ἔνα μὴ εἶναι σχετιζόμενο μὲ τὸ εἶναι ὡς ἄλλο· τὸ ἀρχίζον δὲν εἶναι ἀκόμη· μόνον ὁδεύει πρὸς τὸ εἶναι. ᩩ ἀφετηρία περιέχει λοιπὸν τὸ εἶναι ὡς ἀπομακρυνόμενο ἀπὸ τὸ μὴ εἶναι, δηλαδὴ ὡς ἄρση του, ὡς ἀντιτιθέμενό του.

Πέραν αὐτοῦ, ὅμως, διὰ τοῦτο ἀρχίζει εἶναι ἥδη· ἐπίσης, ὅμως, ἄλλο τόσο [74] δὲν εἶναι ἀκόμη. Στὴν ἀφετηρία, τὰ ἀντιτιθέμενα, εἶναι καὶ μὴ εἶναι, τελοῦν λοιπὸν σὲ ἄμεση ἔνωση· δηλαδὴ ἡ ἀφετηρία εἶναι ἡ ἀδιαφοροποίητη ἐνότητά τους.

Ἡ ἀνάλυση τῆς ἀφετηρίας θὰ μᾶς ἔδινε ἄρα τὴν ἔννοια τῆς ἐνότητας τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι – δηλαδὴ, ὑπὸ ἀναλογισμένη μορφὴ, τῆς ἐνότητας τῆς διακριτότητας καὶ τῆς μὴ διακριτότητας – ἢτοι τῆς ταυτότητας τῆς ταυτότητας καὶ τῆς μὴ ταυτότητας. Αὐτὴ ἡ ἔννοια θὰ μποροῦσε νὰ ἴωθεῖ ὡς ὁ πρῶτος, καθαρότερος, τουτέστιν ὁ πλέον ἀφηρημένος ὄρισμὸς τοῦ ἀπολύτου –καὶ αὐτὸ θὰ ἦταν ὄντως, ἀν ἐνδιέφεραν γενικὰ ἡ μορφὴ τῶν ὄρισμῶν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀπολύτου. Μ' αὐτὴ τὴν ἔννοια, [61] ὅπως αὐτὴ ἡ ἀφηρημένη ἔννοια εἶναι ὁ πρῶτος, ὅλοι οἱ περαιτέρω προσδιορισμοὶ καὶ ἀναπτύξεις θὰ ἦσαν μόνο πιὸ προσδιορισμένοι καὶ πλουσιότεροι ὄρισμοὶ αὐτοῦ τοῦ ἀπολύτου. Ἐκεῖνοι δὲ ποὺ δὲν εἶναι ἱκανοποιημένοι μὲ τὸ εἶναι ὡς ἀφετηρία, γιὰ τὸν λόγο ὅτι μεταβαίνει στὸ μηδέν, κι ἀπὸ κεῖ γεννιέται ἡ ἐνότητα τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μηδενός, ἃς δοῦν μήπως εἶναι πιὸ ἱκανοποιημένοι μ' αὐτὴ τὴν ἀφετηρία, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπὸ τὴν παράσταση τῆς ἀφετηρίας, καὶ μὲ τὴν ἀνάλυση τῆς παράστασης αὐτῆς πού, ὅσο ὁρθὴ κι ἀν εἶναι, δὲν παύει νὰ ὀδηγεῖ ὄμοιώς στὴν ἐνότητα εἶναι καὶ μηδενός, παρὰ μὲ τὸ ν' ἀρχίζουμε ἀπὸ τὸ εἶναι.

Ἄξιζει ὅμως νὰ γίνει ἀκόμη μία περαιτέρω παρατήρηση σχετικὰ μὲ τὴν μεθόδευση αὐτῆς. ᩩ παραπάνω ἀνάλυση προϋποθέτει τὴν παράσταση τῆς ἀφετηρίας ὡς γνώριμη· αὐτὴ ἡ μεθόδευση ἀκολούθησε ὡς πρὸς τοῦτο τὸ παράδειγμα ἄλλων ἐπιστημῶν. Αὐτές προϋποθέτουν τὸ ἀντικείμενό τους καὶ μᾶς καλοῦν νὰ δεχθοῦμε τὴν ὑπόθεση ὅτι ὁ καθένας ἔχει τὴν ἴδια παράσταση αὐτοῦ τοῦ ἀντικείμενου, στὴν ὁποίᾳ θαύρει τοὺς ἴδιους περίπου προσδιορισμοὺς ποὺ κομίζουν αὐτές, ἀντλώντας τους ἐδῶθε κι ἐκεῖθε ἀπὸ τὸ ἀντικείμενο, μέσω ἀνάλυσης, σύγκρισης καὶ λοιποῦ λογισμοῦ. Ἐκεῖνο, ὅμως, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἀπόλυτη ἀφετηρία, πρέπει ὄμοιώς νὰ εἶναι κάτι ἥδη γνώριμο· ἀν εἶναι δὲ κάτι συγκεκριμένο, ἄρα πολλαπλῶς προσδιορισμένο μέσα του, τότε αὐτὴ ἡ σχέση, ποὺ αὐτὸ εἶναι μέσα στὸν ἔαντό του, προϋποτίθεται ὡς κάτι γνώριμο· ὅπότε δηλώνεται αὐτὴ ἡ σχέση ὡς κάτι ἄμεσο, ἐνῶ ὠστόσο δὲν εἶναι· διότι [75] σχέση εἶναι μόνον ὡς σχέση διακριτῶν, ἄρα περιέχει μέσα της τὴν μεσολάβηση. Ἐπιπλέον, μὲ τὸ συγκεκριμένο εἰσάγεται ἡ τυχαιότητα κι αὐθαιρεσία τῆς ἀνάλυσης καὶ τῶν διαφόρων τρόπων προσδιορισμοῦ. Τὸ ποιοὶ προσδιορισμοὶ ἀναδεικνύονται ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ τί ἀνευρίσκει ὁ καθένας στὴν ἄμεση τυχαία του παράσταση. ᩩ σχέση ποὺ περιέχεται σὲ

κάτι συγκεκριμένο, σε μιὰ συνθετικὴ ἐνότητα, εἶναι ἀναγκαία μόνον ἐφ' ὅσον εἶναι, ὅχι εὑρημα, ἀλλὰ προϊὸν τῆς ιδίας κίνησης τῶν στιγμῶν, τῆς ἐπιστροφῆς τους σ' αὐτὴ τὴν ἐνότητα –μιᾶς κίνησης ἢ ὁποία εἶναι τὸ ἐνάντιο τῆς [62] ἀναλυτικῆς μεθόδευσης, ἐνέργειας ἔξωτερικῆς στὸ ἴδιο τὸ θέμα ποὺ ἐμπίπτει στὸ ὑποκείμενο.

Ἐδῶ περιέχεται ἀκριβέστερα καὶ ὅτι αὐτὸ ἀπὸ τὸ ὁποῖο θ' ἀρχίσουμε δὲν μπορεῖ νᾶναι κάτι συγκεκριμένο, κάτι ποὺ περιέχει μιὰ σχέση ἐντὸς τοῦ ἔαντοῦ του. Γιατὶ κάτι τέτοιο προϋποθέτει μιὰ μεσοιλάβηση καὶ μετακίνηση ἀπὸ ἕνα πρῶτο σ' ἕνα ἄλλο ἐντός του, ἀποτέλεσμα τῶν ὁποίων θάταν τὸ ἀπλοποιημένο συγκεκριμένο. Ἀλλὰ ἡ ἀφετηρία θὰ ὅφειλε νὰ μὴν εἶναι ἡ ἴδια ἥδη ἕνα πρῶτο καὶ ἕνα ἄλλο· ὅτι εἶναι μέσα του ἕνα πρῶτο καὶ ἕνα ἄλλο περιέχει κιόλας μιὰ τετελεσμένη πρόοδο. Ἐκεῖνο ποὺ ἀρχίζει, ἡ ἴδια ἡ ἀφετηρία, πρέπει λοιπὸν νὰ ἐκληφθεῖ ως κάτι μὴ ἀναλύσιμο, κατὰ τὴν ἀπλὴ ἀμεσότητά του, προτοῦ ἐκπληρωθεῖ γεμίζοντας περιεχόμενο, ἄρα ως εἶναι, ως τὸ ἐντελῶς ἄδειο.

Ἄν κανεῖς, ἀπὸ ἀνυπομονησίᾳ ἐνάντια στὴν θεώρηση τῆς ἀφηρημένης ἀφετηρίας, πεῖ αἴφνης νὰ μὴν ἀρχίζουμε ἀπὸ τὴν ἀφετηρία ἄλλὰ κατ' εὐθείαν ἀπὸ τὸ θέμα, θὰ ποῦμε ὅτι τὸ ἐν λόγῳ θέμα δὲν εἶναι παρὰ τοῦτο τὸ κενὸ εἶναι· γιατὶ τὸ τί εἶναι τὸ θέμα, αὐτὸ εἶναι ἵσα ἵσα ποὺ θὰ προκύψει πρῶτα καὶ μόνο στὴν πορεία τῆς ἐπιστήμης καὶ δὲν μπορεῖ νὰ προϋποτεθεῖ πρὶν ἀπ' αὐτὴν ως γνώριμο.

Ὅποια μορφὴ κι ἀν πάρουμε κατὰ τἄλλα, γιὰ νᾶχουμε ἄλλη ἀφετηρία ἀπὸ τὸ κενὸ εἶναι, θὰ πάσχει ἀπὸ τὰ ἐλαττώματα ποὺ ἀναφέραμε. Ὅσοι μένουν ἀνικανοποίητοι ἀπ' αὐτὴ τὴν ἀφετηρία, ἀς θέσουν στὸν ἔαντο τους τὸ πρόβλημα τοῦ πῶς ν' ἀρχίσουν ἀλλιῶς, προκειμένου ν' ἀποφύγουν ἔτσι αὐτὰ τὰ ἐλαττώματα.

[76] Δὲν μποροῦμε δῆμως νὰ μὴ μνημονεύσουμε καθόλου μιὰ πρωτότυπη ἀφετηρία τῆς φιλοσοφίας ποὺ ἔγινε διάσημη τὸν τελευταῖο καιρό, τὴν ἀφετηρία ἀπὸ τὸ ἐγώ.¹⁶ Ἡ ἀφετηρία αὐτὴ προηλθε, ἀφ' ἐνός, ἀπὸ τὸν ἀναλογισμό, ὅτι πρέπει νὰ συναχθοῦν ἀπὸ τὸ πρῶτο ἀληθὲς ὅλα τὰ ἐπόμενα, ἀφ' ἐτέρου, ἀπὸ τὴν ἀνάγκη, τὸ πρῶτο ἀληθὲς νὰ εἶναι κάτι γνώριμο κι ἀκόμη περισσότερο κάτι ἀμεσα βέβαιο. Ἡ ἐν λόγῳ ἀφετηρία δὲν εἶναι σὲ γενικὲς γραμμὲς μιὰ παράσταση ποὺ νὰ εἶναι τυχαία καὶ νὰ ἐνδέχεται νὰ εἶναι ἀλλιῶς πλασμένη στὸ ἔνα ὑποκείμενο κι ἀλλιῶς στὸ ἄλλο. Γιατὶ τὸ ἐγώ, αὐτὴ ἡ ἀμεση αὐτοσυνειδησία, ἐμφανίζεται κατ' ἀρχὰς τὸ ἴδιο, ἀφ' ἐνός, ως κάτι ἀμεσο, ἀφ' ἐτέρου, ως κάτι γνώριμο μὲ πολὺ ἀνώτερη σημασία ἀπὸ μιὰν ἄλλη παράσταση· κάτι τὸ κατὰ τἄλλα γνώριμο ἀνήκει μὲν στὸ ἐγώ, ἄλλὰ δὲν παύει νὰ εἶναι ἔνα διακριτὸ ἀπ' τὸ ἐγώ, ἄρα ἀμέσως ἀμέσως τυχαῖο, περιεχόμενο· τὸ ἐγώ, ἀντίθετα, [63] εἶναι ἡ ἀπλὴ βεβαιότητα γιὰ τὸν ἔαντο του. Ἀλλὰ τὸ ἐγώ γενικὰ εἶναι συνάμα κάτι συγκεκριμένο, ἦ μᾶλλον ὅτι πιὸ συγκεκριμένο ὑπάρχει –ή συνείδηση τοῦ ἔαντο σου ως ἐνὸς κόσμου ἀπειρῆς πολλαπλότητας. Γιὰ νᾶναι τὸ ἐγώ ἀφετηρία καὶ λόγος ὑπαρξῆς τῆς φιλοσοφίας, ἀπαιτεῖται αὐτὸ τὸ συγκεκριμένο ὃν ν' ἀποβληθεῖ –ἀπαιτεῖται ἡ ἀπόλυτη πράξη κάθαρσης τοῦ ἐγώ ἀπὸ τὸν ἔαντο του, καὶ εἰσόδου του στὴν συνείδησή του ως ἀφηρημένου ἐγώ. Μόνο ποὺ αὐτὸ τὸ καθαρὸ ἐγώ δὲν εἶναι τώρα ἀμεσο ἐγώ, οὔτε τὸ γνώριμο, τὸ συνηθισμένο ἐγώ τῆς συνείδησής μας, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ὅφειλε ἡ ἐπιστήμη νὰ συνδεθεῖ ἀμεσα καὶ γιὰ τὸν καθένα. Κυριολεκτικὰ μιλῶντας, ἐτούτη ἡ πράξη δὲν θάταν παρὰ ἡ ἀναγωγὴ στὴν σκοπιὰ τοῦ καθαροῦ ἐπίσταμαι, ὅπου ἔχει ἔξαφανισθεῖ ἡ διαφορὰ ὑποκειμενικοῦ καὶ ἀντικειμενικοῦ. Ἀλλὰ ἔτσι ἀμεσα ποὺ ἀπαιτεῖται αὐτὴ ἡ ἀναγωγὴ, εἶναι ὑποκειμενικὸ αἴτημα· γιὰ ν' ἀποδειχθεῖ ἀληθινὴ ἀπαίτηση, ἡ πρόοδος τοῦ συγκεκριμένου ἐγώ ἀπὸ τὴν ἀμεση συνείδηση στὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι θᾶπρεπε νὰ καταδειχθεῖ καὶ νὰ ἐκτεθεῖ ἐπὶ τοῦ ἴδιου τοῦ συγκεκριμένου ἐγώ, διὰ τῆς δικῆς του

16. Άναφορὰ στὸν Φίχτε, ποὺ ἀρχικῶς φιλοδοξοῦσε ἀπλῶς νὰ ἀναδιατυπώσει μὲ συστηματικὸ τρόπο τὴν φιλοσοφία τοῦ Κάντ, κι ως ἐκ τούτου ἐκκινοῦσε ἀπὸ τὸ ὑπερβατολογικὸ ἐγώ, τὸ ὁποῖο, στὴν «Παραγωγὴ τῶν κατηγοριῶν» τῆς πρώτης *Κριτικῆς*, ἐμφανίζεται ως τὸ πλέον ἀνυπόθετο σημεῖο.

άναγκαιότητας.¹⁷ Χωρὶς αὐτὴ τὴν ἀντικειμενικὴ κίνηση, τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι, κι ἂς ὁρίζεται ως ἡ νοητικὴ ἐποπτεία,¹⁸ ἐμφανίζεται ως αὐθαίρετη σκοπιὰ ἡ ἀκόμη καὶ ως μία ἀπὸ τὶς ἐμπειρικὲς [77] καταστάσεις τῆς συνείδησης, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὥποια ἐκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει εἶναι ἀν ὁ ἔνας τὴν βρίσκει ἡ μπορεῖ νὰ τὴν προκαλέσει μέσα του, ὁ ἄλλος ὅμως ὅχι. Στὸν βαθμό, ὡστόσο, ποὺ αὐτὸ τὸ καθαρὸ ἐγὼ πρέπει νάναι τὸ οὐσιῶδες καθαρὸ ἐπίσταμαι, καὶ ποὺ τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι τίθεται, ὅμως, ἐντὸς τῆς ἀτομικῆς συνείδησης μόνον ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη πράξη αὐτοαναγωγῆς, καὶ δὲν εἶναι ἄμεσα παρὸν μέσα της, χάνεται ἐκεῖνο ἀκριβῶς τὸ πλεονέκτημα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ ἀπέρρεε ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀφετηρία τῆς φιλοσοφίας, ἀκριβῶς ὅτι ἡ ἀφετηρία θὰ ἦταν κάτι ὄπωσδήποτε γνώριμο, ποὺ ὁ καθένας θὰ τὸ εὕρισκε ἄμεσα μέσα του, καὶ ἀπὸ τὸ ὅποιο θὰ μποροῦσε νὰ ἔξαρτᾶ τὸν περαιτέρω ἀναλογισμό· γιὰ τὴν συνήθη συνείδηση τὸ ἐν λόγῳ καθαρὸ ἐγὼ μὲ τὴν ἀφηρημένη του οὐσιότητα εἶναι μᾶλλον κάτι ἀγνωστο, κάτι ποὺ δὲν βρίσκει ἄμεσα ἐδῶ μέσα. Ἔτσι παρεμβαίνει μᾶλλον τὸ μειονέκτημα τῆς ἀπάτης, ὅτι ὑποτίθεται πὼς γίνεται λόγος γιὰ κάτι γνώριμο, γιὰ τὸ ἐγὼ τῆς ἐμπειρικῆς αὐτοσυνείδησίας, ἐνῶ στὴν πράξη γίνεται λόγος γιὰ κάτι ἀπομακρυσμένο ἀπὸ αὐτὴ τὴν συνείδηση. Ὁ προσδιορισμὸς τοῦ καθαροῦ ἐπίσταμαι ως ἐγὼ φέρνει μαζί του τὴν συνεχὴ ὑπενθύμιση τοῦ ὑποκειμενικοῦ ἐγὼ, τοῦ ὅποιου ὑποτίθεται ὅτι θὰ ἔχειονταν οἱ περιορισμοί, καὶ διατηρεῖ παρούσα τὴν παράσταση [64] ὅτι τάχα ὅσες προτάσεις καὶ ἀναφορὲς προκύπτουν στὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη τοῦ ἐγὼ ἀνακύπτουν μὲς στὴν συνήθη συνείδηση, ἀφοῦ βέβαια περὶ αὐτῆς λέγονται, καὶ τάχα ἀνευρίσκονται μέσα της. Αὐτὸ τὸ ἄλλο ἀντὶ ἄλλου, ὅχι δὲν εἶναι ἄμεσα διαφωτιστικό, δημιουργεῖ μᾶλλον μόνο μιὰ ἀκόμη πιὸ κραυγαλέα σύγχυση καὶ πλήρη ἀποπροσανατολισμό· πρὸς τὰ ἔξω αὐτὸ ἔδωσε πέρα γιὰ πέρα ἀφορμὴ στὶς χονδροειδέστερες παρανοήσεις.¹⁹

“Οσον ἀφορᾶ, περαιτέρω, τὸν ὑποκειμενικὸ καθορισμὸ τοῦ ἐγὼ ἐν γένει, τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι σίγουρα ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ ἐγὼ τὸ πεπερασμένο του νόημα, σύμφωνα μὲ τὸ ὅποιο ἔνα ἀντικείμενο ἀποτελεῖ τὸ ἀξεπέραστο ἀντίθετό του. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο θὰ ἦταν, ὅμως, τούλαχιστον περιττὸ νὰ διατηροῦμε ἀκόμη αὐτὴ τὴν ὑποκειμενικὴ στάση, καὶ τὸν προσδιορισμὸ τῆς καθαρῆς οὐσίας ως ἐγὼ. Αὐτὸς ὁ προσδιορισμὸς δὲν εἶναι μόνο ὅτι φέρνει μαζί του τὴν ἐνοχλητικὴ αὐτὴ ἀμφισημία, εἶναι ὅτι παραμένει κιόλας, ἀκριβέστερα ἰδωμένος, [77] ἔνα ὑποκειμενικὸ ἐγὼ. Ή ἐμπράγματη ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης ποὺ ἐκκινεῖ ἀπὸ τὸ ἐγὼ δείχνει, ὅτι τὸ ἀντικείμενο ἔχει καὶ διατηρεῖ ἐδῶ τὸν μόνιμο προσδιορισμὸ ἐνὸς ἔτερου πρὸς τὸ ἐγὼ, ὅτι συνεπῶς τὸ ἐγὼ τῆς ἐκκίνησης δὲν εἶναι τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι ποὺ ἔχει ἀληθινὰ ὑπερβεῖ τὴν συνειδησιακὴ ἀντίθεση, ἀλλὰ εἶναι ἀκόμη παγιδευμένο στὸ φαινόμενο.

Πρέπει ἀκόμη σχετικὰ νὰ κάμουμε τὴν οὐσιαστικὴ παρατήρηση ὅτι, παρ’ ὅλο ποὺ τὸ ἐγὼ θὰ μποροῦσε ὄντως νὰ ὄρισθεῖ στὸν ἔαυτό του ως τὸ καθαρὸ ἐπίσταμαι ἡ ως νοητικὴ ἐποπτεία καὶ νὰ καταφάσκεται ως ἡ ἀφετηρία, στὴν ἐπιστήμη τὸ ζήτημα δὲν εἶναι τί ὑπάρχει τυχὸν στὸν ἔαυτό του ἢ ἐσωτερικά, ἀλλὰ τὸ πᾶς ὑπάρχει τὸ ἐσωτερικὸ στὴν νόηση καὶ ὁ καθορισμὸς ποὺ ἔχει κάτι τέτοιο ὅταν ὑπάρχει στὴν νόηση. Τὸ τί, ὅμως, στὴν ἀφετηρία τῆς ἐπιστήμης, ὑπάρχει ἀπὸ τὴν νοητικὴ ἐποπτεία, ἡ ἀπὸ τὸ αἰώνιο ἢ τὸ ἀπόλυτο –ἄν ὀνομάσουμε τὸ ἀντικείμενο τῆς νοητικῆς ἐποπτείας τὸ αἰώνιο, τὸ θεῖο, τὸ ἀπόλυτο–, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι παρὰ μόνο πρῶτος, ἄμεσος, ἀπλὸς προσδιορισμός. Ὁποιο δονομα, πλουσιότερο ἀπ’ ὅτι δηλώνει τὸ γιλὸ εἶναι, κι ἀν τοῦ δώσεις, τὸ μόνο ποὺ μπορεῖς νὰ ἔξετάσεις εἶναι πῶς τὸ ἐν λόγῳ ἀπόλυτο μπαίνει στὸ

17. Αὐτὸ ἔκαμε ἡ *Φαινομενολογία τοῦ νοῦ*.

18. Κριτικὴ στὴν θεωρία τοῦ Σέλλιγκ περὶ νοητικῆς ἐποπτείας: *intellektuelle Anschauung* (*Σύστημα τῆς ὑπερβατολογικῆς ἴδεοκρατίας*, 1800).

19. Αναφορὰ στὸν Φρειδερίκο Σλέγκελ (Fr. Schlegel) ποὺ ἐρμηνεύει τὸν Φίχτε μὲ ὄρους ρωμαντικῆς «εἰρωνείας». Ο Φίχτε τάχα θεωρεῖ ὅτι τὸ ὑποκειμενοῦ δὲν πρέπει νὰ παίρνει τὰ ἔργα του στὰ σοβαρὰ (βλ. *Ästhetik*, W13, 93 κ.έ.)

σκεπτόμενο ἐπίσταμαι καὶ στὴν ἐκφορὰ αὐτοῦ τοῦ ἐπίσταμαι. Ή νοητικὴ ἐποπτεία [65] εἶναι μὲν ἡ βίαιη ἀποπομπὴ τῆς μεσολάβησης καὶ τοῦ ἀποδεικτικοῦ ἔξωτερικοῦ ἀναλογισμοῦ. Άλλὰ διὰ τοῦ ἐκφέρει πέραν τῆς ἀπλῆς ἀμεσότητας εἶναι κάτι συγκεκριμένο, κάτι ποὺ περιέχει διάφορους προσδιορισμούς μέσα του. Ή ἐκφορὰ καὶ ἡ ἔκθεση κάτι τέτοιου εἶναι ὅμως, ὥπως παρατηρήθηκε ἡδη, μιὰ κίνηση μεσολάβησης ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὸν ἔναν προσδιορισμὸ καὶ προχωρᾶ στὸν ἄλλο, κι ἀς ἐπιστρέφει ὁ δεύτερος στὸν πρῶτο –μιὰ κίνηση ποὺ συνάμα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι αὐθαίρετη ἡ βεβαιωτική. Αὐτὸ ἀπὸ τὸ ὅποιο ἀρχίζουμε, λοιπόν, σὲ μιὰ τέτοια ἔκθεση, δὲν εἶναι τὸ ἴδιο τὸ συγκεκριμένο ἀλλὰ μόνο τὸ ἀπλὸ ἄμεσο ἀπὸ τὸ ὅποιο ἐκκινεῖ ἡ [79] κίνηση. Έξ ἄλλου, ὅταν ἀρχίζουμε ἀπὸ κάτι συγκεκριμένο, λείπει ἡ ἀπόδειξη, τῆς ὁποίας χρήζει ἡ σύνδεση τῶν προσδιορισμῶν ποὺ περιέχονται στὸ συγκεκριμένο.

Ἄν λοιπὸν ἡ ἔκφραση τοῦ ἀπολύτου ἡ αἰώνιου ἡ τοῦ Θεοῦ (ὁ Θεὸς κι ἀν θᾶχε τὸ ἀδιαφιλονίκητο δικαίωμα ν' ἀρχίσουμε ἀπὸ αὐτόν), ἀν ἡ ἐποπτεία ἡ ἡ σκέψη αὐτῶν ἔνέχουν περισσότερα ἀπὸ τὸ καθαρὸ εἶναι, τὸ τί ἔνέχεται μέσα τους θᾶπρεπε πρῶτα ν' ἀνακύψει μέσα στὸ ἐπίσταμαι ώς σκεπτόμενο, ὅχι ώς δημιουργὸ παραστάσεων· ὅσο πλούσιο κι ἀν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔνέχεται ἐδῶ, ὁ προσδιορισμὸς ποὺ ἀνακύπτει πρῶτος στὸ ἐπίσταμαι δὲν παύει νὰ εἶναι κάτι ἀπλό, γιατὶ μόνο στὸ ἀπλὸ δὲν ὑπάρχει κάτι παραπάνω ἀπὸ τὴν καθαρὴ ἀφετηρίᾳ· μόνο τὸ ἄμεσο εἶναι ἀπλό, γιατὶ μόνο στὸ ἄμεσο δὲν ὑπάρχει ἀκόμη προχώρημα ἀπὸ ἄλλο σὲ ἄλλο. Ό, τι λοιπὸν κι ἀν εἶναι νὰ ἔκφερθεῖ ἡ νὰ περιληφθεῖ στὶς πλουσιότερες μορφὲς τῆς παράστασης τοῦ ἀπολύτου ἡ τοῦ Θεοῦ ὅσον ἀφορᾶ τὸ εἶναι, στὴν ἀφετηρίᾳ εἶναι μόνο κενὴ λέξη καὶ μόνον εἶναι· αὐτὸ τὸ ἀπλό, ποὺ δὲν ἔχει κατὰ τἄλλα κανένα περαιτέρω νόημα, αὐτὸ τὸ κενό, λοιπόν, εἶναι δίχως ἄλλο ἡ ἀφετηρίᾳ τῆς φιλοσοφίας.

Αὐτὴ ἡ διάγνωση εἶναι ἡ ἴδια τόσο ἀπλή, ὥστε αὐτὴ ἡ ἀφετηρία ώς τέτοια δὲν χρειάζεται καμμία προετοιμασία μήτε περαιτέρω εἰσαγωγή· ὁ παρὸν προκαταρτικὸς λόγος, ἐν εἴδει λογισμοῦ περὶ ἀφετηρίας, δὲν μποροῦσε νὰ ἔχει τὴν πρόθεση νὰ μᾶς τὴν εἰσαγάγει, ὅσο μᾶλλον ν' ἀπομακρύνει κάθε τι τὸ προκαταρκτικό.

Γενική διαίρεση τοῦ εἶναι

[66] Τὸ εἶναι ὄριζεται, πρῶτον, ἔναντι ἄλλου γενικῶς·

Δεύτερον, ὄριζεται τὸν ἔαυτό του ἐντὸς τοῦ ἔαυτοῦ του·

Τρίτον, ἐφ' ὅσον αὐτὴ ἡ προκαταρκτικότητα τῆς διαίρεσης ἔχει ἀπορριφθεῖ, εἶναι ἡ ἀφηρημένη ἀοριστία καὶ ἀμεσότητα, μὲ τὴν ὁποίᾳ αὐτὸς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀφετηρία.

Σύμφωνα μὲ τὸν πρῶτο προσδιορισμό, τὸ εἶναι διχοτομεῖται ἔναντι τῆς [80] οὐσίας καθὼς ἐν συνεχείᾳ στὴν ἀνάπτυξή του καταδεικνύει τὴν ὀλότητά του μόνον ὡς μία σφαίρα τῆς ἔννοιας καὶ σὲ αὐτὴν ὡς στιγμὴ ἀντιπαραθέτει μιὰν ἄλλη σφαίρα.

Σύμφωνα μὲ τὸν δεύτερο, τὸ εἶναι ἀποτελεῖ τὴν σφαίρα στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ὁποίας ἐγγράφονται οἱ προσδιορισμοὶ καὶ δῆλη ἡ κίνηση τοῦ ἀναλογισμοῦ του. Τὸ εἶναι θὰ τεθεῖ σχετικὰ μὲ τοὺς ἔξης τρεῖς προσδιορισμούς:

Α'. ὡς καθορισμὸς ὡς τέτοιος· ποιότητα·

Β'. ὡς ἀνηρημένος καθορισμός· μέγεθος, ποσότητα·

Γ'. ὡς ποιοτικὰ καθορισμένη ποσότητα· μέτρο.

Τούτη ἡ διαίρεση, ὅπως μνημονεύθηκε γενικὰ στὴν εἰσαγωγὴ περὶ τῶν διαιρέσεων αὐτῶν, εἶναι μιὰ προκαταρκτικὴ δήλωση· οἱ προσδιορισμοὶ τῆς πρέπει πρῶτα νὰ γεννηθοῦν ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν κίνηση τοῦ εἶναι,²⁰ ἀπὸ αὐτὴν ν' ἀντλήσουν ὄρισμὸ καὶ δικαιολόγηση. Ὡς πρὸς τὴν ἀπόκλιση αὐτῆς τῆς διαίρεσης ἀπὸ τὴν συνήθη παράθεση τῶν κατηγοριῶν, ἥτοι ὡς ποσότητα, ποιότητα, σχέση καὶ τροπικότητα,²¹ κάτι ποὺ ἔξι ἄλλου καὶ στὸν Κὰντ λογίζεται μόνον ὡς οἱ ἐπικεφαλίδες γιὰ τὶς κατηγορίες του, ἐνῶ στὴν πράξη εἶναι κι αὐτὲς κατηγορίες, μόνο γενικότερες, δὲν ὑπάρχει ἐδῶ τίποτα νὰ μνημονεύσουμε, ἀφοῦ τὸ τί γενικὰ ἀποκλίνει ἀπὸ τὴν συνήθη διάταξη καὶ σημασία τῶν κατηγοριῶν θὰ φανεῖ ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς διεξοδικῆς ἀνάπτυξης.

Τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ ἵσως νὰ παρατηρηθεῖ εἶναι ὅτι εἰδάλλως ὡς προσδιορισμὸς τῆς ποσότητας ἀναφέρεται πρὸιν τὴν ποιότητα – καὶ τοῦτο – ὅπως τὰ περισσότερα – χωρὶς περαιτέρῳ λόγῳ. Δείξαμε ἥδη ὅτι ἡ ἀφετηρία γίνεται μὲ τὸ εἶναι ὡς τέτοιο, [67] ἄρα μὲ τὸ ποιοτικὸ εἶναι. Ἀν συγκρίνουμε τὴν ποιότητα μὲ τὴν ποσότητα, γίνεται εὔκολα φανερὸ ὅτι ἡ ποιότητα εἶναι ἡ ἐκ φύσεως πρώτη. Διότι ἡ ποσότητα εἶναι ἡ ποιότητα ποὺ ἔχει ἥδη γίνει ἀρνητική· τὸ μέγεθος εἶναι ὡς καθορισμὸς ποὺ δὲν εἶναι πιὰ ἔνα μὲ τὸ εἶναι, ἀλλὰ εἶναι ἥδη διακριτὸς ἀπὸ αὐτό, εἶναι ἡ ἀνηρημένη ποιότητα, ποὺ ἔχει γίνει ἀδιάφορη. Ἐχει μέσα του τὴν μεταβλητότητα τοῦ εἶναι, χωρὶς ἀπὸ αὐτὴν νὰ μεταβάλλεται τὸ ἴδιο τὸ θέμα, τὸ εἶναι, τοῦ ὁποίου ἡ ἴδια ἀποτελεῖ προσδιορισμό· ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοῦτο, ὡς ποιοτικὸς καθορισμὸς εἶναι ἔνα μὲ τὸ εἶναι του, δὲν τὸ [81] ὑπερβαίνει οὐτε μένει ἐντὸς του, ἀλλὰ εἶναι ὡς ἀμεσος φραγμός του. Ἡ ποιότητα εἶναι συνεπῶς, ὡς ὡς ἀμεσος καθορισμός, ἡ πρώτη, καὶ πρέπει ν' ἀρχίσουμε ἀπὸ αὐτήν.

Τὸ μέτρο εἶναι μία σχέση, ὅχι ὅμως σχέση ἐν γένει, ἀλλὰ εἰδικὰ σχέση ποιότητας καὶ ποσότητας μεταξύ τους· οἱ κατηγορίες ποὺ ὡς Κὰντ ύπαγε στὴν σχέση θὰ λάβουν τὴν θέση τους σὲ ὀλότελα ἄλλο σημεῖο. Τὸ μέτρο μπορεῖ νὰ ἴδωθεῖ, ἀν θέλει κανείς, καὶ ὡς τροπικότητα· πλὴν ἐφ' ὅσον στὸν Κὰντ αὐτὴ δὲν θεωρεῖται πιὰ προσδιορισμὸς τοῦ περιεχομένου, ἀλλὰ ὑποτίθεται ὅτι ἀφορᾶ μόνο τὴν σχέση αὐτοῦ μὲ τὴν νόηση, μὲ τὸ ὑποκειμενικό, πρόκειται γιὰ μιὰ τελείως ἐτερογενή, μὴ ἀνήκουσα ἐδῶ σχέση.

Ο τρίτος προσδιορισμὸς τοῦ εἶναι ἐμπίπτει στὴν ὑποδιαίρεση τῆς ποιότητας, ἐφ' ὅσον ὡς ἀφηρημένη ἀμεσότητα τὸ εἶναι υποβιβάζεται σ' ἔναν καθέκαστο καθορισμὸ ἀπέναντι στοὺς ἄλλους καθορισμοὺς τοῦ εἶναι ἐντὸς τῆς σφαίρας τοῦ εἶναι.

20. Ἄλλη ἀνάγνωση: «τὴν κίνηση τοῦ ἴδιου τοῦ εἶναι».

21. Σύμφωνα μὲ τὸν καντιανὸ πίνακα τῶν κατηγοριῶν στὴν *Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου* (B 111).