

Servanne Tollivet

Η Νοέμβριος είναι
καρδιά στην Ελλάδα
67-78

Françoise Dastur
κινητός Αγράφων

Σερχνεσίς της Εποχής
της τεχνοτεχνίας
87-100

Μάκης Μαζαρός

Τι έστρων η ουσία
των κώνων Αγράφων

102-103

Alexandre Beljanski

Ο κύριος Αγράφων & η φύση
της Ελλάδος ως ανθρωπολογία
πίστη για ανθρώπινο κόσμο
105-116

Jean-Philippe Milet

Τι λένε τα δέντρα της
ειδικότερης κινητής
Αγράφων, η οποία παραπομπή
βλέπει μιαν παλιάν

118-127 Λαζαράς Δασκαλάκης
Τι έχει η φύση της Ελλάδης να πάρει
συντελεσθεί στην ιστορία
της Ελλάδας της σύγχρονης

128 - 136

Γιάνης Δουκατζής

Τι έχει η φύση της Ελλάδης σε
διάφορην κ. Αγράφων

137-147

Φίλαρος Δασκαλάκης

κινητός Αγράφων + ή;

148-156

Λάζαρος Καρδανιαράτης

Πώς την Εισαγγήλη παρεί κανένας Αγράφων
Επιπλέον & άφορς την κινητή της φύσης

158-172

ΝΕΑ ΕΣΤΑ

1865

2015

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΣΤΑ
ΑΞΕΛΟ

ΥΠΕΥΧΟΥΜΕ
ΣΕΡΒΑΝΝΕ
ΤΟΛΛΙΒΕΤ



Η σκέψη ως εποχή σε καιρούς απόγνωσης

Η σκέψη του Κώστα Αξελόδ δεν έπαψε να ξετυλίγεται σε διαρκή διάλογο με την εποχή του: στοχαστής της τεχνικής στο βιβλίο του για τον Μαρβ, στοχαστής της καταστροφής και του τεχνάσματος ενός κόσμου που μας διαφέρει, στοχαστής της κρίσης και αυτού που ονομάζει σύγχρονη «απόγνωση» ή ακόμη «πυρηνική εποχή» στο τελευταίο του έργο με τίτλο *Άντο που επέρχεται*.

Στη δύναμη του αυτή δε χαρίζεται. Η κρίση αφορά το σύγχρονο κόσμο, μια νεωτερικότητα που έρχεται στο ακράτο της δριό, και που πραγματώνονται τις δύνατότητές της φαίνεται: να προξενεί ακόμη και την ίδια της την εξαφάνιση. Στη γραμμή που χάραξε ο Νίτσε και επίλεξε ο Χάντεγκερ, ο Αξελόδ δε μένει αδιάφορος, ούτε ωστόσο προσποιείται σα μην είχε τίποτε αλλάξει. Καλεί να επιστραγματεί η ανεπτυξία των παραδοσιακών «μεγάλων δυνάμεων» (τέχνη, πολιτική, φραγκελά, φιλοσοφία), η αδυναμία τους να αντιμετωπίζουν και να αντετείρουν εις το εξής στις προλήψεις του σύγχρονου κόσμου. Γιατί η εποχή μας, αναμφιθήτητα, σφραγίζει οριστικά το τέλος, την κατόρθωση των μεγάλων συστημάτων: οι μεγάλες ασφηγήσεις και φιλοσοφικές κατασκεύες έχουν ξεδινάσει, ο αιώνας μας είναι αυτός της απομιλούσης, της αποτυχίας των φιλοσοφιών της ιστορίας, του τέλους της μεταφυσικής.

Το τελευταίο του γερόγραφο, που παρέμεινε ανολοκλήρωτο, με τίτλο *Άναξητάντας το άσκεπτο, στηρίζει αυτή τη διαπίστωση: δε μπορώντας νέβαια να αμφισβητήσωντες θι κοριμένοι φιλόσοφοι υπήρχαν μεγάλοι στοχαστές* (που μας δίνουν ακόμη τη δυνατότητα να σκεφτούμε). Άστορο «στην εποχή μας, του αργού και μακρόσυρτου τέλους της φιλοσοφίας, είναι η φιλοσοφία ως τεχνική-φιλοσοφία του επικρατεί, ως δημόσια γραφία και ως στολίδι της υποτιμήσεως γενικής κουλτούρας. Αυτή ήμως στερείται παντελώς νοήματος».¹

¹ Kostas Axelos, *En quête de l'impensé, Les Belles-Lettres, coll. « Encore marine »,* Ηγερία 2012, σ. 29.

Κάτι που δείχνει ότι «η φιλοσοφία έχει περιοριστεί στα υπολειμματά της». Όχι μόνο αδυνατεί να κάνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση του άσκεπτου, αλλά ακόμη και το σύνολο με το οποίο έχει να κάνει είναι κάτι παραπάνω από διάτρητο και τεχνητά αντιληφτό. Οι διακρίσεις που έχουν σε λειτουργία η φιλοσοφία, έχουν πλέον αποδειχθεί μη λειτουργικές.²

Εκεί αρχιώς έγκειται η βούληση να ακουστεί μια φωνή που έρχεται από άλλο και που αποδέχεται το πού ανήκει χωρὶς αυτάρεσκα απόδεχτα στην αδυναμία της χωρὶς αυταπάτες. Γιατί η κρίση του κόσμου μας είναι επίσης αυτή της σκέψης, η κατάρευση των βεβαιοτήτων και η εξαράσωση των σημείων αναφοράς. Αγωνίζονται να προσαρμοστεί, αντισταθμίζεται με την εξειδίκευση, περιορίζεται στο μηρύκαστε την ίδια της την ιστορία ή αποστρέπεται στο γνήλινο πόργυ της εξήγησης και της αφιλέρεσης. Πώς λοιπόν οι φιλόσοφοι θα είχαν ακόμη κάτι να μας πουν: Αυτό είναι ίσως το κεντρικό ερώτημα που οδήγησαντες να θέσουμε διαβάζοντας τον Αξελόδ.

Εκ πρώτης όψεως δε μένει τίποτα, τόσο πολύ η απόσταση έχει ανοίξει. Από πού επομένων να ξεκινήσουμε;

Κατ’ αρχάς να ξεκινήσουμε, μας λέει ο Αξελόδ, «αδειάζοντας τον ευτό μας: κρατώντας στο περιθώριο αυτό που ανέκαθεν νοιμάζει ότι έρουμε, ακόμα και τον ίδιο τον τρόπο σκέψης μας. Σκέψη με δυνάμων, θέσεις-αντιθέσεις, διαχωρισμούς και διακρίσεις που υποτίθεται ότι αποτρέπουν κάθις αντίφαση και αμφιστημά: τα όρια της σκέψης μας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι αυτά της αριστοτελικής λογικής, η οποία ισχυροποιείται και επιβεβιάνεται από 2000 χρόνια ιστορίας της σκέψης. Ας βάλουμε λοιπόν στο περιθώριο τη συνηθίσμένη μας πίστη, αυτή τη φυσική τάση που μας κάνει να βλέπουμε, να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από αυτό το οπλοστάσιο των ορισμάν που μας έγιναν κληροδότηδει: υπερβατικότητα-ενδοκοσμικότητα, τέλος-άπειρο, ουσία-νηπαρέη, η λίστα αυτή θα ήταν μακρά. Έτσι μάθουμε να σκεφτόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, κομματιάζοντάς τον, διαιρώντας

² Ibid., σ. 62.

τον, διαχωρίζοντας τον ώστε να τον αναλύσουμε καλύτερα, να τον μετράμε, να τον διατρέχουμε όλο.

Η παράδοση της σκεπτικιστικής αμφιβολίας

Διακρίπομε το μάθημα, το αναβάλλομε, το σταματάμε: η κίνηση στην οποία μας καλεί ο Αξελόδ δεν είναι καινούργια, αλλά ανήκει δύνις σε μια εξαιρετικά παλαιά παράδοση: η κίνηση της εποχής. Επιτρέψτε μου να πού νού σουβίνετες, ώστε να μετρήσουμε την απόσταση και την ανιστροφή της οπικής που ο Αξελόδ οπιφέρει στην κίνηση αυτήν.

Προερχόμενη από την παράδοση του σκεπτικισμού και του πυρφωματισμού, η εποχή αημαίνει πρώτα απ’ όλα την κίνηση σε μέσο, διεύθυνε στον Καρτέσιο και τον Χούσερ, δηλαδή πρωτίστως μια στάση φιλοσοφική. «Σταμάτηκα, διακοπή, πάστηρ στον πρώτο της ορισμό, παρατείπει φιλοσοφικά στη διακοπή κάθε κρίσης. Καθ’ ότι τα φαινόμενα που μας περιβάλλουν είναι ποικίλα και δε σταματούν να αλλάζουν, φρεσκώνεις από την κρίση. Αυτό είναι να πρότεινε το γνωμικό του σκεπτικισμού που διδάσκει ο Πύρρων τον 3ο αιώνα π.Χ. Φιλοσοφοί, σύμφωνα με αυτό που ονομάζει: η «αρχή της εποχής», στημανεί να αρνείται ο φιλόσοφος να εισχωρεί στην περιοχή της γνώμης, και να αποκτά μια θέση πανοπτική απέναντι στο κόσμο που τον περιβάλλει. Το να επιλέγει την α-φασιά, το να μην εκφράζεται αντί του να παίρνει θέση απέναντι σε κάτι που δε σταματά να αλλάζει, διώνεις οι αναπαραστάσεις και η φαντασία αυτού του κόσμου. Ο στωικός Σέξτος Εμπειρίκος δε θα πει κάτι το διαφορετικό. Πιά να αποφύγουμε την αντίφαση, εφόσον έχουμε να κάνουμε με πράγματα αισθήτα, ο μόνος τρόπος είναι να απέχουμε από την κρίση. »³ Η εποχή είναι η στάση της σκέψης όπου δεν αρνούμαστε σύτοι βεβαιώνουμε κάτι. Αυτός είναι ο δρόμος προς τη γαλήνη, την αταράξια και τη νηφαλιότητα της φυχής.⁴

Με άλλα λόγια, να σιωπώμε, αφού δεν μπορούμε να ακινητοποιο-

ήσουμε τα πρόγματα. Αυτό στο επίπεδο της πράξης μεταφράζεται σε μια έκκληση για υπαναχώρηση: να έρουμε στον εαυτό μας, να τροποποιήσουμε τις επιθυμίες μας αφού δε μπορούμε να επιδράσουμε στον κόσμο. Η εποχή ένωσε την ώρα του Καρτέσιος μέσα από την ενεργοποίηση της υπερβολικής αμφιβολίας δεν έχει κάποιο άλλο σκοπό, αν και σε αυτή την περίπτωση η αμφιβολία έχει μόνο πρωταρχική και μεθοδολογική αξία. Είναι το πρώτο στάδιο κατά το οποίο οφείλουμε, όπως λέει, «απαλλαγόμει από δύλες τις αποφύει που είχαμε μέχρι τώρα αποδεχτείς σε δύλο μας το βίο»,⁵ προκειμένου να βεβαιωθούμε για την αληθοφάνεια δύλων μας των ιδεών. Με στόχο να μην ασπαζόμαστε αυτόματα τις κληροδοτήσεις της πεποιθήσεως, η αμφιβολία χρησιμοποιείται εδώ παραδέξεις για να ξεφύγουμε από το σκεπτικισμό. Πάντα στον Καρτέσιο επιλέγεται η στρατηγική του μικρότερου κακού για να αποφευχθεί το χειρότερο. Ισχυρίζομενος ότι δε γνωρίζω τίποτα και μεταπέποντας σε τιμύλια γαστα, διά πτερεύοντας σε αναδεικνύοντα κρυμμένο από μαφιβολία και διασφαλίζοντας βήμα προς βήμα τις αιδαμαφισβήτησες αλλήλεσσες. Και ανακατασκευάζω με αυτό τον τρόπο τον κόσμο, όχι σύμφωνα με «την τάξη των πραγμάτων», αλλά μέσω της νόησης, σύμφωνα μαζί με «την τάξη του λόγου».

Η «εποχή» της φαινομενολογίας

Είγαν αυτή την τελευταία χρήση της εποχής που παίρνει και ρησποταστικούς αργότερα ο Χούσερ. Μόνο που ο τελευταίος δε αποκοπεί που μόνο, διώνει ο Καρτέσιος, στα να αναστέλλει τη «φυσική» πίστη που μας συνδέει με τα αισθητά πράγματα. Είναι ο δίος ο κόσμος ως οιοφάνερη πραγματικότητα που τίθεται εδώ με τρόπο ακόμη πιο οισοσπαστικό υπό αμφιβολία. Κάτι που καταλήγει στο να «μπει σε παρένθεση» αυτό που ο Χούσερ ονομάζει «η θέση του κόσμου», «μια αποχή από κάθε τοποθέτηση απέναντι

¹ Sextus Empiricus, *Hypotheses pyrrhoniques*, I, 10.

² Descartes, *Méditations métaphysiques*, AT, IX, σ. 13.

και εργαλειοποίησμα που είναι το πρώτο μας δικαιγμα, αυτή η «ουνύπαρξη του τίποτα και του κόσμου».

Οι λέξεις που το εκφράζουν αντήσονται εδώ: το κενό, η άβυσσος, ο γκρεμός, το απύθμενο, το μη-είναι, το μηδέν, το τίποτα. «Μη-περιγράψιμο, μη-αναπαραστήσιμο, αλλά όχι εντελώς αδιανόητο», το Εκείνο δε σταμάτα «να εμφανίζεται και να παραμένει ταυτόχρονα, σε μια αφανή εσεδρελα, από όπου πολλά μπορούν να αναδύονται».¹² μας λέει ο Αξέλος.

Είναι από το Εκείνο, αυτό το κενό που δεν προσφέρεται στο βέλμα και στο οποίο η φαινομενολογία δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση, «το μεγάλο πρώτο κενό, το πρωταρχικό κενό» απ' όπου ιδια αναδύονται, συνυφαίνονται». ¹³ Στο τέλευτα του κείμενο, άντρο που επέχεται, ο Αξέλος αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην εμπειρία του κενού.

Αυτό, γράφει, δε μπορεί να πειριοριστεί σε ένα «κενό φυσιολογικό, κοινωνικό ή πολιτισμικό»:¹⁴ έχει έναν αντίκτυτο πολύ πιο ευρύ, που δεν μπορούμε σύντοτα να οριοθετήσουμε, σύντοτα να αντιληφθούμε με μόνο τη νόστη. Είναι η ίδια η κίνηση του ξετυλίγματος, το οντογάμο του, «ο χιωροχρόνος», που δεν εμφανίζεται ποτέ. Είναι το κενό που βαστάζει το πλήρες, η σπισθοχώρηση της γενικευμένης ολόκτητης, η δυνατότητα καθ' εκυπή, το ίδιο το παιχνίδι την ώρα που διάλα φαίνονται ήδη να έχουν παιχθεί.

Αυτό που οι Αρχαίοι αποκαλούν με το όνομα «λήνηρ», αυτό που υποχωρεί, που λανθάνει: αυτό που κρύβεται, που μένει καλούμενο, που η φιλοσοφική σκέψη πρέπει να φέρει: στο φως, να αποκαλύψει. Άλλα το πέπλο δε μπορεί να αφαιρείται – όσο και αν ο φιλόσοφος δε σταμάτησεν να το σκέφτονται, είτε ως φύση, ως θεό, πνεύμα, ιστορία. Καν' άτι μοιάζει στο κενό, στο μηδέν, στην υποχώρηση και στην απουσία, αυτό το «αινιγματικό κέντρο» για το οποίο μιλάει ο στοχαστής, δεν μπορούμε σύντοτα να το οριοθετήσουμε, σύντοτα να

καταλάβουμε, σύντοτα να το διατρέξουμε. Η σκέψη που το προσετγάζει, καλύπτει να εγκαταλείψει το σύχο να το αντιληφθεί πλήρως και να αποδεχθεί ότι θα παραμείνει μετέωρη: εποχή.

Ομολογία αδυναμίας βέβαια, αλλά όχι παρατήρηση θα έλεγα εγώ. Γιατί ο άνθρωπος είναι πράγματι «αυτός στον οποίο εναπόκειται να αντιμετωπίσει το κενό, αφού είναι καθοριστικά επηρεασμένος από αυτό».¹⁵ Και να ζήσουμε την εμπειρία του κενού, όπως μας καλεί, σημαίνει πρωτίστως να ζήσουμε την εμπειρία της αδυναμίας της σκέψης μας να αναγνωρίσουμε ότι αυτό στην πραγματικότητα μας διαφανεύει δύο παραμένουμε στη λογική της κυριαρχίας, του ελέγχου των πάντων, επιδιώκοντας «να γίνουμε κύριοι και κάτοχοι της φύσης» ήτως έλεγε ο Καρτέσιος.

Η παντοδυναμία της εποχής μας και οι κρυμμένοι της πόροι.

Οι καταστροφές του 20ου αιώνα, μέχρι το πρόσφατο γεγονός της Φουκουσίμα (του οποίου αγνοούμε ακόμη τις προεκτάσεις) το επιβεβαιώνουν. Έχοντας φτάσει στο πιο προχωρημένο της στάδιο, «η απομική εποχή» σημαδεύει μια περίοδο που, αν και νομίζει ότι έχει φτάσει να κυριαρχεί επί παντός, δεν έχει αντιμετωπίσει την ίδια την αδυναμία, σύντοτα να αποδεχτεί τα ίδια τα όρια της. Ασφαλώς τα πάντα το επιβεβαιώνουν: είναι η ύδρη της εποχής μας ότι, μέσα από την επιδιμήμια της να είναι πανίσχυρη, έπερχεται μακράν τις ίδιες τις τεχνικο-επιστημονικές μας ικανότητες. Δε σταματάμε να παίζουμε με τη φωτιά. Και οι καταστροφές που διαδέχονται τη μία την άλλη, οικονομικές, οικολογικές, πυρηνικές, μας δείχνουν κάθε μέρα ότι αυτή η δήθεν κυριαρχία παραμένει όχι μόνο μερική και περιορισμένη, αλλά πηγάζει από ένα είδος «μυστηρικής σκέψης», «ηρημοκαίας της απολύτης γνώσης» που δεν μπορεί δύομινα να κρύψει το ότι αυτή η ίδια είναι ευάλωτη.

Σια εποχή όπου βασίζεται στον ναρκισσισμός και οι βραχυ-πρόθεσμες λύσεις, όπου, γράφει ο Αξέλος «η βιομηχανία, η δημιο-

¹² Ibid., σ. 44.

¹³ Ibid., σ. 43.

¹⁴ Ibid., σ. 47.

κρατία και ο μαζίκος πολιτισμός «εξεγένονται», όπου τα οικονομικά συμφέροντα κυριαρχούν, ασφαλώς «κανείς δεν κατορθώνει να δει αυτή τη διαδικασία στο σύνολό της, σύντοτα και να την ελέγξει». Η έρημος μεγαλώνει, μας έλεγε ο Νίτσε ήδη εδώ και έναν αιώνα. Η κόπωση της παραμονένει, συγχρά και η απελπισία, αλλά και ο φόβος, προσέλθετε ο Αξέλος. «Μια μεγάλη εξάντληση κτυπάει τους πάντες και τα πάντα». Η εποχή στην οποία ζούμε, γράφει, «η εποχή της τεχνικής γνωρίζει μια απόργωντη κουφή και βουβή, πιο συχνά ανομολόγητη, που την ξαρκίζουμε λαθραία με εμπορεύματα και θέλματα, (ενώ αυτή συνεχίζει να) ξεχύνεται παρό τις προστάσιες μας να βγάζουμε από αυτήν και να μπούμε σε μια άλλη εποχή».¹⁶ Και θέτει προς εκπόνηση το ερώτημα: όταν το άτομο είναι συντετριμμένο, η κοινότητα διασυνέπει «τοις ίδιας μπορούσε να είναι το αιστικό μιας άλλης ορμής; Ποια θα ήταν η πηγή της; Ποιους πάρους κρύβει αυτό που παραμένει ακόμη ακόπετο;»¹⁷

Στον αντίποδα αυτής της χωρίς αυταπάτες διαπίστωσης, υπάρχει λοιπόν μια ελπίδα. Στον αντίποδα του μηδενισμού που παραμονεύει, υπάρχει ακόμη μια «κρυμμένη αναλαμπή» και είναι αυτή ακριβώς η αναλαμπή, αυτή η δυναμική του δυνατού, πίσω από όλα τα πράγματα και μπροστά κάθιμη από τη σκέψη που πρέπει να κρατηθούμε υπό φύτι μας. Ας ακούμει λοιπόν αυτό που η εποχή μας έχει να μας πει. Και ο Αξέλος μας θυμίζει εδώ, με τρόπο σχεδόν επιτοκικό, ότι μονάχα στην στραφούμε προς αυτή το άσκεπτο, το οποίο σήμερα μας λείπει, θα μπορέσουμε να «χειραφετήσουμε, να αφήγουμε το κενό να κάνει τη δουλειά του, να μηρι πιστεύουμε πιά στην ανιώτατη ισχύ των ενός ή του άλλου». Γιατί στον αντίποδα της καταστροφής, υπάρχει πάντοτε ο κόσμος, αυτό το άσκεπτο που θετούλγεται. Η σύγχρονη καταστροφή, η κρίση, δε σημαδεύει επομένως τόσο έναν από τους δύο πόρους που διέθετε της δύναμης της αποτροπής της. Ας ο φιλόσοφος θέλει: εδώ κάτι να μας πει, τότε είναι πράγματα αυτά.

Στην εποχή σημαίνει αφήνω το «κενό», όχι λουπόν ότι «βγάζω εκτός παιγνιδιού» την εργάτηση, τη «μέση του κόσμου» όπως το έπειτα το Χούσερ, αλλά ενδιαφέρομαι για το παιχνίδι που τον διέπει. Δεν αφαιρούμε από τον κόσμο, αλλά καντίθετα σκέψουμε: και κρατιέμε μέσα στην εποχή, στο χρόνο που εκχρεμεύει, κρατιέμε εκεί, υποδέχομαι το κενό που δέπει την εποχή και ζω τη δυναμικά της. Ας ο φιλόσοφος θέλει: εδώ κάτι να μας πει, τότε είναι πράγματα αυτά.

Στη Μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας, που γράφτηκε πριν από 60 και πλέον χρόνια, την επομένη του πολέμου, ήδη από τότε δε μας λέει κάτι αλλό. Στην καρδιά αυτού του κειμένου ο Αξέλος θέτει πράγματι ερωτήματα για αυτό που κρίνει ότι είναι το κόριο πρόβλημα: η απογιώρηση, για τη σύγχρονη Ελλάδα ενός κομβικού σημείου, η απώλεια του κέντρου. «Αυτό που λείπει, γράφει, «είναι

¹⁵ Ibid., σ. 81.

¹⁶ Kostas Axenos, *En quête de l'impensé*, δ.π., σ. 70.

η σύγκλιση όλων των προσταθειών.¹⁹ Αυτό που προβληματίζει είναι διτό η Ελλάδα «έστρεψε τα μάτια της από το κεντρικό». Οχι διτό υπάρχει μια ταυτότητα σταθερή, ένας σκληρός πυρήνας, αυθεντικός, που οι Έλληνες οφείλουν εκ νέου να ιδιοποιήσουν. Οχι. Ο Αξελός αντιλαμβάνεται την ιδιοποίηση του κοινού κενού, αυτής της «απελευθερωτικής αρνητικότητας», ως δημιουργική, από την οποία κι άλλες δυνατότητες θα αναδύθουν και θα ξετύγχθουν. Με τα δικά του λόγια αυτό θα ήταν «η ιδέα που θα έφερνε τη σύγκλιση προς μία ενότητα», «κανήνα προσανατόλιση τις προστάθεις και να συνδέσει τα αποτελέσματα, κάνοντας να συγχλίνουν όλες οι ακτίνες προς ένα κέντρο». Αυτή η ιδέα, που θα την αποκαλεσει αργότερα με τους όρους «άσκεπτο», «αίνιγμα», δεν είναι τίποτε άλλο μας λέει, παρά «αυτό το μήδεν που υπάρχει μέσα σε κάθε ολότητα και που φανερώνεται στους ανθρώπους δύοντας αυτοί ανοίγονται στο κάλεσμά του».²⁰

Επίλογος

Ολοκληρώνοντας ας επιστρέψουμε με λίγες λέξεις σε αυτή την κίνηση της εποχής: Μπροστά σε εναλλασσόμενα φαινόμενα, τα οποία δε μπορεί να αντιληφθεί, να απέγεις από τις κρίσεις, έλεγε ο Πόρρων. Και ο Καρτέσιος προσέδετε: «Όχι μόνο να μην κρίνεις, αλλά να ανατελέσεις κάθε προηγούμενη πεποίθηση που είχες για αυτό που σε περιβάλλει. Ο Χούσερ, ακόμα πιο ριζοσπάστης, προσέλεσε: Πήγαινε ακόμη πιο μακριά και ανάστειλε ακόμη και κάθε δυνατότητα να αμφιβάλλεις ή να πιστεύεις.

Με τον Αξέλο, φαίνεται πώς βγαίνουμε μονοματικά από την κυκλικότητα στην οποία το ακεπτικιστικό επιχείρημα παρέμενε δέσμου. Προτού κανείς αναρωτήσει εάν πρέπει να κρίνει ή όχι, να πιστεύει ή όχι, ας ξεκινήσει πρώτα «αφήνοντας το κενό», υποδεχόμενος το

δύοτετο που δέπει όλα τα πράγματα. Η εποχή στην οποία ο φιλόσοφος μας καλεί, δεν αφορά λοιπόν μονάχα τις κρίσεις μας, οι οποίες θεωρούνται εφίμερες, ώρα όχι αξιόπιστες, θύτε την ικανοτήτα μας να δούμε τον κόσμο όπως αυτός είναι στην πραγματικότητα. Η δυσκολία δεν είναι το Τι, αλλά το Πώς, όχι αυτό που σκετόμαστε, αλλά το πώς σκεφτόμαστε. «Δε θα πάμε επομένως πιο μακριά. Θα πάμε αλλοιού». ²¹

Η εποχή λοιπόν είναι εδώ η πράξη μέσα από την οποία είναι δυνατόν να θέλουμε σε εκκρεμότητα το βλέμμα και να αποφύγουμε την επουδή για δράση. Με αυτή την έννοια, δεν αποτελεί έναν περιφρασμό, αλλά έναν απο-περιφρασμό, που μας επιτρέπει να από-περιφριστόμενα, να παραμερίσουμε τα όρια που εμποδίζουν τη σχέση μας με τον κόσμο και τις δυνατότητές του. Και εφόσον η διερώτηση παραμένει ανοικτή, είναι και το ίδιο το μέλλον που παραμένει ανοικτό.

¹⁸ Kostas Axelos, *Le destin de la Grèce moderne*, Les Belles-Lettres, coll. «Encre marine», Παρίσι 2013, σ. 9.

¹⁹ Ibid., σ. 10.

²⁰ Ibid., σ. 12.

²¹ Kostas Axelos, *Ce qui advient*, δ.π., σ. 62.

Νίκος Μακρής

Άνθρωπος και κόσμος στο στοχασμό του Κώστα Αξελού

I. Ο στοχαστής και ο αιφετηρίδης του. Ο φιλοσοφικός περίπλους του Κώστα Αξελού είναι άνωτης γοητευτικός γιατί αποτελεί στην ουσία περιέτεια η οποία προσπαθεί να θηρεύει: αλλά και να προσφέρει πολύτιμους θηραυρούς.

Οι πρώτες προσπάθειες του στοχαστή καταδέλγονται απ' τη γοητεία του Ηρακλείου. Εντρύφηση στα κέμενα της νεότητας αλλά και της ωριμότητας πετίνει πως ο Αξέλος υπήρξε άνωτης μαθητής του Βρεσλού, «αιρετικός» βέβαια μαθητής, γιατί επωλούσε την γρακλετικήν διάλεκτική με νέα πολύτιμα στοιχεία απ' τη μακράν ιστορία του φιλοσοφικού λόγου. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Αξέλος θεωρούσε τον εαυτό του στοχαστή και δρι για φιλόσοφο. Γιατί; Αναδρομή στις μετέπειτα επιδράσεις του το φατζεί.

Ο πρώτος μαρξισμός του στοχαστή, οι εμβαθύνσεις του και οι αμφισβήτησεις, σπωδήποτε δημιουργικές, θρεμμένες απ' τη διαχρονική φιλοσοφική εμπειρία αλλά και από την ίδια την αναδύμενη και ωριμάζουσα σκέψη του, οδηγούν στο παίγνιο του κόσμου το οποίο, καίτοι γρακλετιανής προέλευσης, προσλαμβάνει νέες διαστάσεις. Πρόκειται για το παιγνίδι του κόσμου ως αιώνιο τελόνιμον και ανανεώμενο χωρίς να χάνει: την αφετηριακή του σημασία η οποία κατατίθεται ως αινιγμα, μακρά από κάθε αγκυροβόλιο σκέψης, ιδεολογίας, φιλοσοφίας κ.ο.κ. Αναδέται η εναστημάτια η οποία επιλέγει το στοχασμό, τον αυτοανανεώμενο στοχασμό, το οδοιπορεύον, το περιφέρεσθαι, το πλανάθαι. Όλη δύναμης η προστάθεια προϋποθέτει θητεία στη σκέψη, στην ιστορία της σκέψης και εκ των έσω γνώση των κορυφαίων της εκφράσεων χωρίς στο φιλοσοφικό χώρῳ. Χωρίς ανέγη την προσπόθεση δεν υπάρχει ωμαλός στοχασμός.

Οφειλούμεις ωστόσο να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμαστε στο αέναα ανανεώμενο παλγνο και εδώ για στροφή στους μεγάλους στοχαστές είναι πολύτιμη.

II. Ηλικίες της σκέψης. Γιάρχουν, θα λέγαμε, τρία στάδια τα οποία οι σημάνοντα, έγουν λόγο, δύο και αν υπερβαίνουνται κεντηματάκι: Το μιθολογικό, το θεολογικό-φιλοσοφικό, το μοντέρνο-ανθρώπινο με τη γενετερικήτη και τους αστερισμούς της: Χέργελ, Μαρξ, Νίτσε, Φρόντη, Χάντεγκερ. Δεν πρόκειται για ξεπερασμένα στάδια (και εδώ ο σεβάσμος του στοχαστή στη διανθρώπινη και διαπολιτισμική πορεία είναι ενδεικτικός της μέριμνας του), γιατί, μετά από προσεκτική ματαία και επισκόπηση, η μινυότητα συνεχίζεται:

Η πρόληγη γνώση του ανθρώπινου πνεύματος (Χέργελ), ο αμητής κομμουνισμός του ολοκληρωμένου ανθρώπου (Μαρξ), ο υπεράδροπος που αποδέχεται την αιώνια επιστροφή του ταυτού (Νίτσε), η αλήθεια τού είναι ως είναι (Χάντεγκερ), υπήρξαν ακόμη μοντέρνα και κύρια μαθηλαγμάτα τα οποίναν πέφτουν τη συκάλι των αρχαίων και κάποιας εξαντλημένων μυδολογημάτων, παρά την επιβίωσή τους [...]. Ανακύνωντας το διάλογο και εκχεικιδνόντας τον, δε μπροστάσεις να αντιληφθούμε πως το κύριο λογικο-οντο-λογικό σήγμα (και οντο-θεολογικό ή οντο-ιστορικο-λογικό) θηλαδή το σχήμα που αγκαλιάζει το λόγο του, είναι που φανερώνεται ως θέση, ως φόρτο ή ως κανθάρωπηνη ιστορία, δεν ξεφεύγει απ' τη μιθολογική εξάρτηση.²²

Ο στοχαστής απομιλείνει τη φιλοσοφία και δέχεται κριτικά τα δάνεια της. Η φιλοσοφική παράδοση είναι υπόρρεη και της μιλικής και της θεολογικής και της πολιτικής σκέψης, χωρίς να της είναι εποτελής: (Η φιλοσοφία) μεταφέρει πρόγραμμα που της έχουνται από τη μιθολογία, από τη θεολογία, από την επιστήμη και την πολιτική.

Οστόρο, υπάρχουν και υπερβάσεις στις οποίες δεν αναφέρηται ο στοχαστής, ίωσας γιατί τις θεωρεί αυταπόδεικτες. Ας θυμηθούμε τα τρία στάδια του Κοντ (Comte) και την τελική συνέχεια και αμφι-

²² Kostas Axelos, *Horizons du monde*, Les Editions du Minuit, 1974, σ. 24, 25 κ.ε.

πλευρή διαπερατότητα. Είναι όμως ξεπερασμένα αυτά τα στοιχεία ή ο άνθρωπος είναι μικτός ον, δύοις και αν είναι η ιστορική ή πολιτισμική του ηλικία; Έτσι τίθεται: το αρχαίο ερώτημα: Ο στοχαστής μας αποφέγγει τα μυθικά δάνεια του παρελθόντος και του παρόντος; Μπορεί να υπάρχει φιλοσοφική σκέψη άμοιρη επιδράσεων; Καταγιτακικά ερωτήματα τα οποία δεν αποσχολούν μόνο τη μοντέρνα και τη λεγόμενη μεταμοντέρνα σκέψη. Η απάντηση θα δοθεί με τρόπο αρκετά σαφής. Αγγέλλεται το παρεγίδι του κόσμου, το μυστικό θα λέγαμε το οποίο ορίζεται και ορίζεται ταυτόχρονα. Ας το προσέξουμε, για να κατανοήσουμε κατά βάθος τον περίπλο του στοχαστή μας. Αναφέρουμε ένα ενδεικτικό χωρίο του Γκαΐτε οικοβοήθητα:*

Ο.η: είναι μέσα στο υποκείμενο, είναι στο αντικείμενο και μάλιστα κάτι επιπλέον. Ό.η είναι στο αντικείμενο, είναι στο υποκείμενο και μάλιστα κάτι περισσότερο.

Είμαστε αμφίθρομα γαμένοι· και προστατευμένοι. Απ' τη στιγμή που αποδίδουμε στο αντικείμενο το επιπλέον του, προσφέρουμε αξιοποίηση στο υποκείμενο μας.²

Επιπλέον, και ας προσεχθεί, υπάρχει κάτι, γρακκαλετοί, πανθεστικό, θα λέγαναν οι παλαιότεροι, το οποίο φωτίζει: Ο κόσμος είναι ένας, η ολότητα του κόσμου αποκαλύπτεται: ως άλλημα και δεν συνάγεται, το όλο διαπορθμεύεται στο μερικό, στο συγκεκριμένο. Ο Αξελός είναι κατηγορητικός: Ο στοχαστής δε σκέπτεται παρά άυτό ακριβός, το Έρα-Όλα, το παρεγίδι του κόσμου... Θέτει έστι με τον τρόπο τη μεγάλη προβληματική η οποία αποτελεί σταραράτηγη προϋπόθεση φιλοσοφικού λόγου. Πώς όμως σύλλαμψηνται τα ένα-Δύο; Εδώ η απάντηση είναι μικρή. Μετέχουμε σε αυτό το συμβαίνον και σκοπός του στοχαστή είναι να δρέψει τους καρπούς μετρογής του σε αυτή την άλγηση. Εμβάθυνση σε αυτήν την αλήθευτη δίνει νέες διαστάσεις στο παρεγίδι του κόσμου, το καθιστά, θα λέγαμε, ιεροτελεστία κατά την οποία τελείται το μυστήριο του ανθρωπίνου υπάρχειν στον κόσμο. Υπάρχουν πια διαστάσεις ζωής,

² Johann Wolfgang von Goethe, *Mémoires et Réflexions*, Rivages/Petite Bibliothèque, 2001, σ. 74.

μικρόφες, καλύτερα, ζωής, οι οποίες αποκαλύπτουν το κεχρυμμένο, την κεχρυμμένη γρακκαλετεία φύση, νύξεις και θεωρήσεις οι οποίες προσεγγίζουν διάστημα τους μεγάλους στοχαστές ως sensorium.

Αναφέρουμε ένα μέρος παραδείγματος απ' την ημετή θεώρηση της ζωής, όπως συλλαμβάνεται, ως παιγνίδι του χρόνου-κόσμου: *H*η ημέρη προβληματική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διαθέτει ταυτόχρονα μια δομή αμετάβλητη.³ Το παιγνίδι του κόσμου όμως συνιστά τη γοητεία γιατί αποκαλύπτει στην αποστασιονοτικότητα την ενότητα και εδώ δοκιμάζεται πραγματικά ο λόγος, η γνωστή του πανουργία, η ανανηγή προβληματική του, η αδυναμία σύστασης ολικού ουσιογένετος... *D'embli nous sommes aux prises avec le jeu même, jeu entre le jeu de l'homme et le jeu du monde.* Το είναι νοείται ως ξετύλιγμα του ανθρωπίνου, της πανουργίας, της τεχνικής, των τριβών και των παγιδών του ίδιου του κόσμου, της διαρκούς μαθητείας του πνεύματος. Σπάχει εδώ μια ένσοφη θεώρηση που θυμίζει το μαθητεύμενο μάγο, μια διακομιδήση διών των βεβαιοτήτων που εγκλείσουν σε αγκυροβόλια σκέψης, διών των ολισμών, των ολοκληρωτισμών, των μεστανομάδων, διών του ανθρωπίνου δράματος και των φεύδαισθεων. Και το πνεύμα της τεχνικής, παιδί του λόγου του παιγνίου, ανάδοση στο χρόνο της γνώσης, δεν εξαιρείται, μάλλον επιβεβιώνει το συμβαίνοντας και μάλιστα με απρόσμενο τρόπο.

Αυτό που δεν υπάρχει στην εξουσία τους (των διάφορων πανουργών) είναι να ασκούν πανουργία στο χρόνο που εμπαιζει κάθε υπόλογον.

Εμβαθύνοντας σε αυτές τις θεώρησεις του στοχαστή διαπιστώνουμε κάτι στηματικό: Ο γνήσιος φιλόσοφος συνέδεται το ανιδρωτοκομικό συμβαίνοντας ένσοφα, βρίσκεται την αβεβαιότητα εκεί που όλοι επαναπάνται, δημιουργεί φωτοβόλο ρωγμή στον κόσμο των φαινομένων αλλά και των τελονεμών, γνητατεί την κρύφια ατραπή της οποία νοηματοδοτεί ανοιχτά ένα κάπιο βέβαιο νόημα.

³ Η ξέπληκτη παντελίσσεται στο έργο του στοχαστή *Pour une éthique problématique*. Les Éditions de Minuit, Παρίσι 1972.

Δεν πρόκειται ούτε για ημίκινο, ούτε για ιντελλεκτουαλισμό, αλλά για ανοιχτούς ορίζοντες οι οποίοι, δύο απισχυώντων την καταχώρια της φαινομενικότητας, τόσο αποκαλύπτουν το Νόημα, ένα νόημα χωρίς συγχειριμένους κανόνες και κατηγορικές προσταγές.

III. Η βαθύτερη ενότητα και το έργο του στοχαστή. Ωστόσο, ο στοχαστής δεν είναι αρνητής βεβαιοτήτων, δεν είναι ο περιφρονητής των ανθρωπίνων πλανών, γιατί και αυτός είναι με τον τρόπο του συντελεστής, παγιδεύοντας και ελευθερωμένος, αφού η επίγνωση, πέρα από κάθε γνώση, είναι το ουσιαστικό πέρασμα στο στοχασμό και στην ξετύλιγμα του. Τι προγγέται όμως: η ενότητα ή η αποστασιονοτικότητα; Ιδίως το κύριο μήνυμα του Αξελού: Πρόκειται για συμπληρωματικότητα, για τη διαιώνια αμφιταλάντευση ανάμεσα στο δύο και στο μέρος, στο άπειρο και στο πεπερασμένο, στο άρρον και στο ρήγο και εδώ σε μαρτυρίες του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένης και της συμβολής του μαθηκών πνεύματος, είναι πολύτιμες. Πρόκειται για την ποιητικότητα κόσμου και ανθρώπου, για αληθεία η οποία υπερβαίνει την αντίθεση ματεριαλισμού και ιδεαλισμού: ο στοχαστής χαρακτήρισε τις φαινομενικές αντιθέτες δύος από δύο φύσεις, του αυτού νομίσματος. Ηδη η ποιητικότητα διπλεύει και αναδύεται από το παρεγίδι του κόσμου, δίδει νόημα στην αποστασιονοτικότητα, στο δύολο, στην επιστήμη, στην τεχνική, στην πολιτική σκέψη, στην ημίκη. Γιατί τα κάλεσμα της ποιητικότητας είναι διματότερο από το κάλεσμα της ποίησης.

Βέβαια, εγέρονται ερωτήματα, δεδομένης και της κυριοτέλειας του στοχαστή στο αινιγματικό παρεγίδι των μεταβολών, των αβεβαιοτήτων, των θεωρήσεων οι οποίες, για να είναι έγκυρες, οφελούν την ανθρώπινη. Σε αυτά τα ερωτήματα το οποία κρούουν τη θύρα του σκεπτικισμού και του σχετικισμού, ο στοχαστής απαντά, πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων του, των δυνατοτήτων του στοχασμού.

IV. Πέρα απ' το υποκειμενικό και το αντικειμενικό. Θα λέγαμε τώς προσφέρεται: υπέρβαση της αιώνιας αναζήτησης των σχέσε-

ων μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου. Ο λόγος του Μπέρκλεϋ (Berkeley): *no object without subject*, λόγος που αισθετήθηκε άμεσα ή έμεσα απ' τον ευρωπαϊκό ιδεαλισμό, ηγεί στην περιπτωση του Αξελού διαφορετικά. Δεν οδηγεί στον ιντελλεκτουαλισμό, ούτε στην αντιληφτική, δεν ανοίγει την πόρτα στην πνευματοχαρακτικά, αλλά γεραιρίει το άσμα του κόσμου, νοηματοδοτώντας κάθε στιγμή: Ο χρόνος μιλάει, το αινιγμα του, βαθιά κατανούμενο, δεν είναι λογοπαίγνιο, ούτε σόφισμα, η πανουργία δεν είναι εσκεμμένη απάτη, το κάλεσμα υπερβαίνει τις καθημερινές προσποτικές. Είναι λόγος που αιωνίζει το ερωτό, γιατί γνωρίζει επι των προτέρων το πεπερασμένο και το παροδικό υπό το οποίο κρύπτεται ο λόγος των Παντός.

Ο σκεπτικισμός, ο εμπειρισμός, ο σχολές, έχουν την φεύδαισθηση πως λύνουν προβλήματα και αυτό τους οδηγεί σερδόντας πάντα στο διηγματικό. Βέβαια, υπάρχει πάντα η αινιωματική σκέψη, το μόνο ή τα περισσότερα αξιώματα στα οποία θεμελιώνεται όχι μόνο ο επιστημονικός λόγος, αλλά και ο φιλοσοφικός. Το ερώτημα συνιστάται στο αν υπάρχουν αξιώματα στη σκέψη του Αξελού. Αυτό όμως θα απαιτούσε άλλης πνοής μελέτη και γι' αυτό, επανερχόμενο: στο θέμα μας, μπορούμε να πούμε απλά και καθαρά. Το παρεγίδι του κόσμου είναι οδιανότητο δύο χωρίς τον κόσμο, δύο και χωρίς την άνθρωπο. Διαπίστωση που κάνει το στοχασμό του Αξελού δεκτικό, ανοιχτό, φιλόξενο και γόνιμο.

λύψης της περιπλάνησης, για οποία «αντικαθίσταται από αλήθειες δεινωργικές, επιστημονικές, ιδεολογικές, πρακτικές».⁴³ Δεν παύει ωστόσο, όπως ο Αξέλος το υπογράμμιζε στο έργο του *Προς την πλανητική σκέψη*, «ο άνθρωπος του σήμερα να αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο τον περιπλανητικό και αποστασιατικό του χαρακτήρα και να αρχίζει να καταλαβαθμίσει την απεραντοσύνη του παγκόσμου ρόλου του, δύτι θε μπορεί να μείνει παντελός κουφός στο κάλεσμα της πλανητικής σκέψης».⁴⁴

Το ζητώμαντον είναι λοιπόν να είμαστε ανοικτοί σε αυτό που ο Κώστας Αξέλος αποκαλεί, με μια λέξη που επανέρχεται συνεχώς στην πέννα του, «το αίνιγμα αυτού του παιχνιδιού του κόσμου που συνεχώς εξαφανίζεται»,⁴⁵ ένα αίνιγμα που, όπως υπογράμμιζε στο προτελευταίο του βιβλίο, που με ακρίβεια τιτλοφορείται *Ανηγραφικές απαντήσεις*, «διαφέύγει από αυτόν τον θέτει και καθιστά τον άνθρωπο το μόνο μέρος που θέτει ερωτήματα», δύτι «τον διαπερνά».⁴⁶ Όχι θι μπορούμε, όπως διασαφηνίζει, να «γεγκατασταθούμε στο αίνιγμα» και να το κάνουμε κτήμα μας, αλλά απλά «να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό»,⁴⁷ να αντλούμε από και να αφηνούμαστε σε αυτό, κάτι που δε σημαίνει τίποτα λιγότερο από το να «μένουμε στα όρια αυτού που ένας άνθρωπος μπορεί να υπομείνει».⁴⁸ Καὶ αφού ίντις δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια ούτε και «ήδελλα που να καθαρίζει φριστικά τον ορίζοντα, δεν υπάρχει λόγη στην αίνιγμα, ούτε «επίγεια ή ουράνια οιωνίερια».⁴⁹ Όχι η μοίρα μας, εμάς των περαστικών, είναι χωρίς προορισμό,⁵⁰ δύτι το άπειρο δεν είναι ποτέ πάρα πολύ του πεπερασμένου και της επιθυμίας για αιωνιότητα»,⁵¹ δύτι «στην καρδιά του ανοίγματος κρύβεται η

⁴³ *Entretiens*, σ. 105.⁴⁴ *Vers la pensée planétaire*, σ. 181 και 184.⁴⁵ *Horizons du monde*, σ. 83.⁴⁶ *Réponses éthiques*, Minuit, Παρίσι 2005, σ. 71.⁴⁷ Ο.π., σ. 84.⁴⁸ Ο.π., σ. 74.⁴⁹ Ο.π., σ. 47.⁵⁰ Ο.π., σ. 8.⁵¹ Ο.π., σ. 39.

ατέλεια», και δύτι χρειάζεται να «ανοιχθούμε στην έλευση του αέναου απελούς» είναι αυτό που ο Κώστας Αξέλος δε σταμάτησε να μας λέει. Το ίντι ωστόσο θα ζήσουμε αναπόφευκτα την πολλαπλή εμπειρία της αποτυχίας, το δύτι επικρατούν παντού «η απουσία απάντησης, η έλλειψη παρουσίας, η υποχώρηση και η έλλειψη», αυτό δεν πρέπει να μας ιθήσει να διακόψουμε τη διαδρομή⁵² και να εγκαταλείψουμε αυτή την ακαθόριστη κίνηση προσέγγισης που ο Ηράκλειτος αποκάλεσε στο χωρό 122 με μόνο λέξη, άγχωσις, και για την οποία ειπώθηκε στο Ηράκλειτος και Φιλοσοφίας ότι χαρακτηρίζει την ευρέα και ανοικτή σκέψη του πρωταρχατικού.⁵³ Είναι επίσης σε αυτό το πρωτευούσατο βιβλίο όπου τίθεται το ζήτημα αυτής της πρωταρχικής στροφής που είναι ««χωρισμός του ανθρώπου από τη Φύση, ο εξανθρωπισμός, η εξατομίκευση», με την οποία κάτι το ανεπανόρθιο εκπλήρωθηκε».⁵⁴ Αυτή η «καταστροφή» που παραμένει διαδιάκριτη, σε βαθμό που να μη μπορούμε να την ονομάσουμε ούτε διέλιθο, ούτε τραγωδία,⁵⁵ ακόμη κι αν αφορά ειδικότερα τη νεωτερικότητα,⁵⁶ στην οποία ο άνθρωπος αισθάνθηκε όσο ποτέ στο παρελθόν τόσο «χωρισμένος», στην οποία «για νοσταλγία για την άβυσσο και η προσδοκία να μιλεῖ το Ένα-Όλο» δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλες, και όπου βιώνει τη «δυστυχία του να είναι, του να πρέπει να ζήσει και να οφελείται πειθαρίεν», αυτή «η αρχική και διαρκής καχεξία» που υπομένει ο άνθρωπος, είναι που ισχύριζε από ποτέ.⁵⁷ αυτή η καταστροφή, τι μάλλο μπορεί να είναι, εάν δεν είναι αυτό το αχρονολόγητο γεγονός του κατακερματισμού του κόσμου, που έκανε τον άνθρωπο ένα κομμάτι που αποσπάστηκε από το όλο, αλλά που ανήκει ακόμη σε αυτό, και εμάς «σπαράγματα σε αναζήτηση ενός αδύνατου Οίου», εμάς που είμαστε το διακύβευμα αυτού του τεχνώματος, του οποίου

⁵² Ο.π., σ. 69.⁵³ *Héraclite et la philosophie*, σ. 242.⁵⁴ Ο.π., σ. 34.⁵⁵ Ο.π., σ. 36.⁵⁶ Ο.π., σ. 40.⁵⁷ Ο.π., σ. 33.

κανείς δεν είναι κύριος και το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι διάφοροι σχηματισμοί, οι διάφορες μεταμορφώσεις ενός παιχνιδιού του κόσμου που αντιστέκεται αποφασιστικά στη σκέψη.

Στο τελευταίο του βιβλίο, που δημοσιεύθηκε λίγους μήνες πριν από το θάνατο του και που φέρει τον τίτλο *Άντο που επέρχεται*, σε ένα τελευταίο κεφάλαιο με τίτλο «Σε εκκρεμότητα», ο Κώστας Αξέλος δήλωνε:

Κανέκας το αίνιγμα της ιστορίας δεν έχει λόση, η έξοδος από την ιστορία δεν είναι διέξοδος και η χυρασχόντας τεχνική αγνέιν αστόρος στοιχεία και σύνολα, στιγμές και καταστάσεις, εκτός τεχνηκής. Όλα αυτά μπορούν να μας κρατήσουν σε εκκρεμότητα, σε μια αστερινή διαδεσμότητα που στέρεται δάσος.⁵⁸

Πράγματι σε μέτοπα εκκρεμότητα μας αφήνει αυτή η σκέψη, για την οποία ο Αξέλος ήσερε, δύτι πηγαίνοντας κάντρα στις δυνάμεις της εποχής της τεχνούπολης που είναι η εποχή μας,

της μέλει να αποδεχτεί μια κάποια μιστικότητα που είναι και που δεν είναι η μοίρα της.⁵⁹

Μάριος Π. Μπέγζος

Το άνοιγμα στην ζωή του Κώστα Αξέλον

Kεντρική ιδέα του έργου του Κώστα Αξέλου και θεμελιώδες κανές δεν είναι η σκέψη της ζωής του ήταν το άνιγμα, δηλαδή η μετάβαση από το κλειστό σύμπαν στον ανοικτό κόσμο. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που το βιβλίο μας για τον Κώστα Αξέλο που πρωτοκαλοφορήθηκε το 2002 από τις εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα» φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο *Το Άνοιγμα της Σκέψης*.

Άλλωστε, δηλαδή της σκέψης στην οποία αποτελείται από τον ίδιο ως: «Το άνοιγμα στο επερχόμενο και το αίνιγμα της τέχνης» (Εκδόσεις Νεφέλη 2009). Δεν χρειάζεται βέβαια να υπενθυμίσουμε δύτι το ουσιημοτάτοτε έργο του επεγράφεται «Ανοιχτή Συστηματική» (γαλλικά 1984, ελληνικά 1989).

Δεν είναι ανάγκη να επιχειρηματολογήσουμε για να δείξουμε δύτι ζωή και σκέψη στον Κώστα Αξέλο ήταν δύο δύνεις μας και της αυτής πραγματικότητας. Δικαίωμα ο Γάλλος βιογράφος του Έρικ Λεβιάν που πετιτίζει το βιβλίο που για τον Κώστα Αξέλο ως «Βίος στοχαστικός - Βιωμένη σκέψη» (γαλλικά 1995, ελληνικά 1998).

Δεν ανήκει στην δική μας αρμοδιότητα να καταδέξουμε την σπουδαιότητα της έννοιας του ανοίγματος στην σκέψη του Κώστα Αξέλού, αυτού του μεγάλου και θνητού τελευταίου Ελλήνα στοχαστή διεθνών εμβλέματας. Σε εμάς ανήκει το ταπεινό έργο να δείξουμε την σημασία του ανοίγματος στην ίδια την ζωή του Κώστα Αξέλο. Αρχούμεδα να επιστημάνουμε τρεις συγκεκριμένες στιγμές της ζωής του, όπου το άνοιγμα κυριαρχεί αποφασιστικά και λειτουργεί δια βίου.

1. Η πολιτική στράτευση του έφηβου τότε Κώστα Αξέλο όταν στα χρόνα της Κατοχής ήταν το πρώτο, πρώτο και πρώτοτο άνοιγμα της ζωής του. Εγκαταλείπει το μεγαλοστυκό περιβάλλον της οικογένειάς του και εντάσσεται στον εθνικοπατελεύθερωτικό σχήμα επιλέγοντας εκεί-

⁵⁸ Kostas Axenos, *Ce qui advient*, La Versanne, Encres Marine 2009, σ. 140.⁵⁹ Ο.π., σ. 23.

Ο Αξελός είναι ξεκάθαρος. Η Ελλάδα οφείλει να ερευνήσει τα δικά της προβλήματα. Και για να τα λύσει, οφείλει να αποκτήσει συνείδηση της παράδοσής της, της ιστορίας της, της καταγωγής της και της δομής της, της λογοτεχνίας της και των προσωπικοτήτων της.¹

Και ενδέσι τα αποτελέσματα από το δοκίμιο για τη μοίρα της σύγχρονης Ελλάδος αναδημοσιεύνονται μέχρι και το 1989, ο Αξελός προβληματίζεται ήδη για το μέλλον της επερχόμενης Ευρώπης, στην πλανητική εποχή. Την ανάγκη μιας νέας σχέσης με τον κόσμο ως το υπάτο, κατά τον Αξελό, διακύβευμα, δεν μπορεί, ωστόσο, να την ικανοποίησην ούτε άτομα ούτε συλλογικότητες, δύο το πλήρωμα του χρόνου. Αφού η πλανητική εποχή διαγράφεται ως μια εποχή του κενού διότι γίνονται σα να συμμετέχουμε σε μιαν αποτελμάτωση, σε μιαν αναπόφευκτη καθίζηση, σε μιαν επιτόπια σήψη, σε μιαν ασημαντότητα.

Αυτό το κενό της αποτελμάτωσης και της σήψης ο Αξελός στα 1991 μας καλύπτει να το σκεψίζουμε νηφάλια χωρίς την πίεση να το καλύψουμε έτσι ώστε η σύγχρονη συνείδηση που χαράζει τους δρόμους να μπορέσει να αποκτήσει αρίστα συνείδηση της δοκής της πορείας.

Πομένων το αίτημα της αυτοσυνειδησίας της σύγχρονης Ελλάδας δεν μπορεί πλέον να τεθεί και να ικανοποιηθεί, εάν δεν τεθεί το αίτημα μιας ευρωπαϊκής και κατ' επέκταση πλανητικής αυτοσυνειδησίας. Η πραγμάτωση του ενός εξαρτάται από την πραγμάτωση του άλου και αντιστρόφως, στο βαθμό που ο ευρωπαϊκός και πλανητικός κόσμος αποτελεί ένα σύνολο μικρών και μεγάλων εθνικών κρατών.

Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, ο Αξελός, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της σχέσης των μικρών με τα ισχυρά κράτη, έπεινε από το 1990 ακόμη, να θέσει το ερώτημα τι είδους δημοκρατία θα συστήνει το πολίτευμα του μέλλοντος; Και τι θα την κινητοποιεί; Θεωρεί αναγκαίο να ξανακεφύδισύμε την δημοκρατία δύι

¹ Κ. Αξελός, *Η μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας*, Νεφέλη, Αθήνα 2010, σ. 5-60.

μόνο γιατί είναι το λιγότερο κλειστό πολίτευμα, που έχει δεχθεί ήδη πολλές διαφοροποιήσεις, αλλά και γιατί τείνει στην μεταμόφεση, μη αποκλείοντας την καταπίεση, τον αυταρχισμό, την δημαρχιά.²

Κι ενού τα αιτήματα αυτό είναι επιτακτικά και δραματικά, ο σύγχρονος άνθρωπος αντιμέτωπος με το κενό μέλλοντος, ποιεὶ να βιβλιστεί στην εικόνα του, τρεφμένος, έται, από το ειδώλο του. Την ίδια στιγμή, η σήψη προσπάθει να σκεφθεί σε μια γλώσσα που δεν κατέχει ακόμη εκείνο τον άνθρωπο που θα έπαινε να είναι και να νοείται ως το κυρίαρχο όν.³ Άλλα ο λόγοι που θα μας έλεγε τι είναι ο άνθρωπος ως μη κυρίαρχο και επομένως ούτε κυριαρχούμενο όν δεν μπλέται ακόμη και δεν υπάρχει ακόμη. Έχει, ωστόσο, αρχίσει να γίνεται αισθητή η ανάγκη ενός τέτοιου νέου λόγου.⁴

* * *

Σήμερα από μιαν απόσταση μισού και παραπάνω αιώνων από τότε που γράφεται το δοκίμιο για την Μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας, εύκολα αντίλαμψάνται κανές ότι το συγχρημένο κείμενο δεν διαβάζεται χωρίς το άλλο δοκίμιο για το Μέλλον της επερχόμενης Ευρώπης, που αποτελεί το συμπλήρωμά του. Κι αυτό γιατί σε διά τα μέχρι τώρα αποτυχημένα εγχειρήματα της Ελλάδας να κατατίθησε την αυτοσυνειδησία της και να συλλαβθεί, έτσι, την βαθύτερη ουσία της, διαμεσολαβεί έμμεσα και κυρίως άμεσα διά της αναπαραγωγής, της ανακατασκευής ή της αντιγραφής, το ευρωπαϊκό πνεύμα.

Έαν υπ' αυτούς τους όρους, η ελληνική αυτοσυνειδησία παραμένει το διακύβευμα που θα καθηρίσει αποφασιστικά το μέλλον της Ελλάδος, τότε το κρίσιμο ερώτημα που έθεσε ο Αξελός, πριν από μιαν εικοσετέλη, αφορά το ίδιο το ευρωπαϊκό πνεύμα πώς μπορεί το ευρωπαϊκό πνεύμα να ξετυλιχθεί ως βούληση σκέψη και λόγος

¹ Κ. Αξελός, *Μητρομορφώσεις*, Νεφέλη Πολιτικέion της «Εποίησης», Αθήνα 1998, σ. 168.

² Κ. Αξελός, *Η Εποχή και το έπατο διακήρευμα*, Νεφέλη, Αθήνα 2002, σ. 59.

³ Κ. Αξελός, *Η εποχή και το έπατο διακήρευμα*, δ.π., σ. 52.

Προς μια πολιτική της φιλικότητας;
Κώστας Αξελός, ένα φαινομενολογικό βλέμμα
στην πολιτική

Η αήδελα να ξεκινήσει από μια πρωταρχική μαρτυρία για να προσεγγίσει τον τρόπο με τον οποίο ο Κώστας Αξελός αισκάνει τη φαινομενολογία επί των πολιτικών πραγμάτων. Μία μέρα στο Παρίσι, κάπου μεταξύ 2004 και 2005, στη δάρκεια ενός δεύτερου συζητούσαμε για κάποιες μεγάλες διαδηλώσεις που ελάμβαναν χώρα με αφορμή κάποια μεταρρύθμιση, όπως ειδίστησαν να αποκαλείται, της γαλλικής κυβερνησης. Αναρρωτήμασταν, πουα θα ήταν η κατάληξη αυτών των διαδηλώσεων, πουι θαν η πολιτική τους ευφορία, αν προσωνίζονταν σε αυτές δυνατότητες αλλαγής και ποιες. Τότε ήταν που ο Κώστας μου είπε: «Εχθές», την ημέρα δηλαδή της διαδήλωσης, η οποία περνούσε από τη λεωφόρο Μονταρνάς προσέφευγα σε μια άσκηση φαινομενολογίας. Κατέβηκα στο δρόμο, κοίταξα τα πρόσωπα και αυτό που με συγκλόνισε ήταν η απουσία γενναιοδωρίας. Μόλις τέλειωσε τη φράση του, σιώπησε, άνψυχος, με κοίταξε διερευνητικά με αυτό το γαλογελαστό, πρόσχαρο και συνάμα ονειροπόλο βλέμμα του και υπέρα παρόλο ένα διάστημα σιωπής με ώρτης: «Και εσύ θες;»

Είχα διαβάσει, από τότε που ήμουν νέος, ορισμένους συγγραφείς της φαινομενολογικής παράδοσης και τώρα ξαφνικά η φαινομενολογία εργάτων φιλικά όπως μου δώσει ένα μήνυμα. Ο σκοπός του Κώστα Αξελού δεν ήταν να αμφισβήτησε το θεματικό των κινήτρων που ενέπνευαν τη διαδήλωση, διέρευνός όμως με φίλα απαιτητικότητα, το δινατότον που αυτό το κίνημα έφερε. Δινατάζητες του κόσμου. Δινατάζητες πολιτικές. Ήταν ήδη, διαβάζοντας κάποια αποσάρωμα του Κώστα Αξελού, να εξερευνήσω το νόημα, τη δινατότητα μιας πολιτικής της φιλικότητας. Να επιχειρήσω να φιλοξενήσω για αυτό το θέμα, ένα στίγμα του Κώστα Αξελού.

Πρέπει ωστόσο κατ' αρχάς να ξεκινήσω με μια επιφύλαξη. Πήσω

της ολικής κινητοποίησης. Το δύσκολο λοιπόν είναι η χρήση της ολικής κινητοποίησης. Μήπως δε συνέβη η κινητοποίηση αυτή στη χώρα των Νεοελλήνων; Με μεγαλύτερη ακρίβεια: ίσως δεν επήλθε με τρόπο αποφασιστικό, ίσως οι Έλληνες δεν έκαναν την ολική κινητοποίηση ακόμα τους. Και στο εξής, είναι ίσως εκεί που η αποστράτευση μπορεί και τρέπεται να ξεκινήσει, καθώς έπειτα θα συμβεί ίσως αυτό υπό την απατηλή εικόνα της τωρινής υποταγής στο ντελτίριο των επιταγών της Τρόικας. Ας μην αποκλείουμε ότι πέρα από την τεράστια τωρινή σύγχυση, οι σημερινοί και αυριανοί Νεοελλήνες θα κάνουν την αποστράτευση κτήμα τους, θα μάζωνον να τη χρησιμοποιούν, θα διδάσκουν τη χρήση της κάθε φορά που θα αυτοπροσδιορίζονται ως ήδη λόγος πολιτικός. Τότε όμως, η ελεύθερη χρήση της αποστράτευσης θα πρέπει να βρει αναγνώριση μέσα από τη διακυβέρνηση των πραγμάτων, όπως και από τη διακυβέρνηση των ανθρώπων, μέσα από τις καινούριες συνδέσεις ανάμεσα στην τεχνική, την οικονομία, τους πολιτικούς θεσμούς και τη βιοσφαίρα.

Έχουμε έλλειμμα μηνυμάτων, βρισκόμαστε ενόπιον της αργής κατάρρευσης της οικονομίας, δχι μόνο της ελληνικής, και ακόμη, της αργής κατάρρευσης μιας στάσης Σοής – της ολικής κινητοποίησης. Θυμόμαστε τα λόγια του Χέλντερλιν: « Είναι μακρός ο χρόνος». Η φιλικότητα του πολιτικού βιβλιού που είναι η ικανότητα να υπομένουμε αυτό το μακρό χρόνο παραμένοντας ανοικτοί στο ανέλπιστο. Ας είναι συγκαταρτήτης μια μορφή προσήλιωσης στη γη, διδασκαλία του Κώστα Αξελός.

Κατερίνα Δασκαλάκη

Ήταν ένα μικρό καράβι...
...ή για την περιπλάνηση
στην ανοιχτή θάλασσα της σκέψης

Θα μπορούσε κανεὶς ξεκινώντας από τούτη τη φράση να αφηγηθεὶς ένα παιδικό παραμύθι ή να αιγαλογούθησε έναν παλιό σκοπό. Να βαλθεὶ να παίξει ένα παιγνίδι. Ο Κώστας Αξελός, που τόσο στογάστηκε το Παιχνίδι και που τόσο αγαπούσε τα παιχνίδια – αυτούς δεν ήταν που, στην τελευταία του συνέντευξη, είχε απαντήσει πώς μόνο «η έλλειψη του παιχνιδιού» θα «νέκρωνε» τη σκέψη του; – πιθανώς θα διασκέδαζε με την προστάσιάν την πράξιματή και γνωστή ήταν τη πορεία της περιπλάνησης, που από τον Πειραιά τον οδήγησε στον Τόρατα και από εκεί, με τραίνο, στο Παρίσιο, εκείνον τον Δεκεμβρίο του 1945, όταν, μαζί με καμιά δεκαρία άλλους υπότροφους του Γαλλικού Κράτους, άφηγε πλώρων τη γενέτειρα Ελλάδα ρημαγμένη από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τη γερμανική κατοχή και τον εμφύλιο.

Το καράβι, ως γνωστόν, ήταν το περίφημο «Ματζαρά». Ο Κώστας Αξελός, γεννήθης στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου 1924 και μιλώντας 21 ετών τότε, είχε ήδη στο βιογραφικό του τον τίτλο του καμμουνιστή αγωνιστή της Αντίστασης, ενώ πολλά σύντομα θα αναγγελλόταν εις βάρος του μια καταδίκη σε θάνατο από ελληνικό στρατιωτικό δικαστήριο της εποχής. Η αποστράτευσή του με το Καμμουνιστικό Κόμμα οφειλόταν, σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο στην απέγειο του για την μεγαλοστική τάξη από την σπούδα καταγόταν, όσο και στην επέλραση των πρώιμων αναγνωρισμάτων του. Οι πρώτες του δημοσιεύσεις, φυτιτικές, πολιτικές και φιλοσοφικές, είδαν το φως

¹ Ένθετο »Κ« της εφ. Καθημερινής, φ. 306, 12 Απριλίου 2009, σ. 34-38.

στην Ελλάδα, όπου είχε επιλέξει: να πραγματοποιήσει τις πρώτες του διαλέξεις, στους κόλπους του Κόμματος, «Παράλληλα, είχαμε με τον Κώστα Αξελό το κομματικό φροντιστήριο, που λειτουργούσε βράδινες ώρες κι όπου εργάζονταν όπους ήθελε, έβαζε όπους ερώτηση – θεωρητικό περιεχομένου – ήθελε κι εμείς απαντούσαμε. Όταν το θυμάματα, σκέπτομαί πως ήγιεμε μάλλον πολύ μεγάλο θάρσος να εμφανίζομαστε με την αυθεντική του μαρξιστή, δυν πιστούρια», θυμάται η Ελλη Παππά, σύζυγος του Νίκου Μπελογάνη, «του ανδρώπου με το γαρύφαλλο του Πάμπλο Πικάσο, στο βίβλιό των απομνημονεύματων της² που κυκλοφόρησε post mortem. Κι όμως, η εμπειρία αυτή διδύλια ασήμαντη δεν ήταν, κι ο στοχαστής την ανακαλούσε με χαμόγελο σαν συζητούσε για τη νιότη του. «Μας είχαν ενηγειρώσει για την άριξη στην Πανεπιστημιοποληγική μερικών νέων φοιτητών από την Αθήνα», αφήγανταν και μάκι πεντηταριά χρόνια αργότερα ο διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος της Πανεπιστημιούπολης του Παρισιού, Κώστας Γεωργούλης, γνωστότερος με το παραποτάχ Μπαλό. «Αλλά, μα την πίστη μου, για τι φοιτητές μιλάμε; Αυτοί ήταν αληθινοί αντάρτες που παραλίγα να έρθουν εδώ ζωμένοι με φιστικλικά! Αστειεύσταν βέβαια... Σχεδόν. Αφού «αυτοί» έφεραν στις αποσκευές τους μια βαριά εμπειρία αγώνα και είχαν αντικρύσει πολλές φορές το θάνατο κατάματα (ο Αξελός είχε μάλιστα υποστηθεί μία εικονική εκτέλεση, μ' ένα ευρωπαϊκό χαμόγελο στα χειλή, όπως οι αναφέρθηκε αργότερα). Ωστόσο, δεν ήταν όλοι τους, ταρά έφηροι, οφικοί έφηροι ήταν, που δεν είχαν το χρόνο να ζήσουν μιαν αληθινή εφηβεία στον έπον τους. Ανέλιπτη τύχη τους έφερε στο Παρίσι (οι υπαπροφίες που εξασφάλισε για εκείνους ο Οκτώβρη Μερλί, διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών) και βρέθηκαν έξφουν σε μια πόλη ονειρική, στα μάτια τους ανέμελη και ξέργισατη, βυθισμένη σε έναν μυθώδη αναδρασμό ίδεων και καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπου χτυπούσε γη πολιτιστική καρδιά της Ευρώπης. Εν ολίγοις, εκεί όπου «δύλα» συνέβαιναν. Μια πόλη

επίσης, στην οποία βασίλευε η ελευθερία με κάλε έννοιαν. «Μεδύσαμε από ελευθερία», έλεγε η Ζιλιέ Ζηρέκο μιλώντας για την εποχή αμέσως μετά τον πόλεμο, «καθίμασταν στη γάρι των πεζοδρομίων με την αίσιηση ότι ξαναζύσαμε».

Με τη Γερμανία να κελτεύει πιο αισιωπένη σε ερείπια, η Σορβίνη αποτελείστηκε το μοναδικό χώρο δυο ή μια μπορούσε κανεὶς να κάνει πραγματικές φιλοσοφικές σπουδές, κι ο Κώστας Αξελός δεν είχε την πραγματική αμφιβολία, καθώς ήδη από τα 12-13 του χρόνια γνώριζε πως το δικό του μυνοπάτι ήταν αυτό του στοχασμού. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ριντήμηκε πολλές φορές σχετικά με «αυτό» που τον ώθησε να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία των άρεων τάσης να δημιεύει την ιστορία με τη γερμανίδα νταντά, που κάλε νύχτα, σήριγνος τα φως του δωματίου, που ο Κώστας Αξελός μοιράζεται με τον μικρότερο αδερφό του, επαναλάμβανε με βαριά φωνή: «Πέρασε κι αλλη μια μέρα και δεν ξαναγυρίζει πιάνω». Αρκεί μια τέτοια φράση, διαν μάλιστα απενιώνεται σε παιδιά 5-6 ετών, να φτιάζει έναν φιλόσοφο; Φισικά και όχι. Όμως η μετέπειτα ερμηνεία της από ένα στοχαστή του δικού του επιπέδου, δεδομένου και μόνο δι την θυμότων, προσδίδει σε αυτήν την ιδιότητη «καληγήτα» ένα βάρος διόλυτο αιμελήτεο. Πρόκειται βασικά για μια δημόρει και πολλό χαρακτηριστική ιστορία. Τα πρώτα χρόνια της εφηβείας του σηματοδοτήθηκαν από ένα πρώιμο ενισχύσερν για τη μετασειρική. Στο αγορεύοντα ανακάλυπτε τους κλασικούς, ενώ στο σπίτι έβρισκε, σκαλίζοντας τη βιβλιοθήκη του γιατρού πατέρα του, βιβλία φιλοσοφίας, τα έργα του Ντοστογιέφσκι, που δεν έπαιψε να διαβάζει ήταν το τέλος της ζωής του, τους μεγάλους Σκανδιναβίδους, καθώς και τον Σαιζηγκρ, τον Γκαΐτε, τον Νίτσε και τον Μαρξ ήταν αργότερα. Παράλληλα με το ελληνικό λόκειο, παρακολουθήσανε μαθήματα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και τη Γερμανική Σχολή. Από την εφηβεία μου ακόμα, αισθανόμουν πως είχα την υποχρέωση να μαρτυρήω όσα έβλεπα», είχε πει πρόσφατα. Το πρώτο του βιβλίο, με τίτλο Φιλοσοφικές Λογικές³, δημοσιεύτηκε στην Αθήνα το

² Μαργαρίτες μιας διαδρομής, Έκδοσεις της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 2010, σ. 50.

³ Φιλοσοφικές δοκιμές, Παπαζήρης, Αθήνα 1952.

αντανακλά το πρωτότυπο και ριφχιλένου μονοπάτι ενός στογχαστή που συμφωνούσε με «μια κάποια παρανομία», προκειμένου να αντιμετωπίστε τη μετριότητα της εποχής. Ένας γνωστός διανοούμενος, μιλώντας για αυτόν στο ράδιο μετά τον θάνατό του (που επήλθε την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010), είπε πως ο Αξελός «είχε γυρίσει την πλάτη στην εποχή του». Έσφαλε πλήρως. Ο Κώστας Αξελός παρακολουθούσαν καθημερινά με ενδιαφέρον την επικαιρότητα και εριστόσεις την προσοχή τύπου στο «οντοκό», δύο και στο «οντολογικό», περιφρονώντας όμως κάθε «φύλαρη ασημαντολογία». Κοίταζε την εποχή του στα μάτια, την μελέτη της και την ονόμαση, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της και προσδιορίζοντας το χαρακτήρα της. Στογχαστής την κυρίαρχη τεχνική της εποχής και απευθύνθηκε στον άνθρωπο αυτής της εποχής προσπαθώντας να (τού) χαράξει έναν δρόμο, να τον παρατρέψει να ανοιχτεί φιλικά «το αποστασιακό Όλον» κι αυτό «χωρίς όπλα. Κατα χρησμοποιώντας όλα τα όπλα». Τι δεν έκανε; Δεν θέλησε να υποκύψει στη μετριότητα αυτής της εποχής, να την κολακεύσει, να καταφύγει σε βολικές δουλικότητες και να υποταχθεί στις «μόδες» για να γίνει της μόδας. Πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους αποκαλούμενους «μοντέρνους» διανοούμενους, ο Κώστας Αξελός έζησε τη σκέψη του και σέφτηκε τη ζωή του. Ως εκ τούτου, ως άνθρωπος χαρακτηρίζοντας από βαθειά και υποδειγματική εντιμότητα. Πλήρως αδιάφορος προς όλες ιδέες ιδιοποίησης, μοναχικούς κατά μία έννοια, αλλά και διαρκώς πειριγμένος από πιστούς φίλους: το πλήθος που τον συνέδεσε στην κηδεία του, στις 11 Φεβρουαρίου, στο νεκροταφείο του Μονταράνης, παρά τη χιονοθύελλα και την παγωνά εκείνης της ημέρας, σήμαινε πάρα πολλά. Αγάπησε τις γυναίκες και αγαπήθηκε από τις γυναίκες. Όμως ήθερν πώς να γίνει κι ένας αφοισμένος και ανεκτίμητος σύντροφος ζωής, για πάρα πολλά χρόνα. Έκανε αδημητικό σε διη τη διάρκεια της ζωής του, ενώ καλυμπόσεις στην ανοργάνωτη θάλασσα με μάσκα και βιτραχοπέδιλα μέχρι και μερικούς μήνες πριν το θάνατό του. Έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για την πρετομασία των υποψήφιων Ανώτατων Εμπορικών Σπουδών του λοχείου Louis Le

135

Grand του έδινε ανεπιτυχητή χραδά. Αγαπούσε τη φύση και το καλό χρασί, καθώς και την επαρχία με έξιπνους ανθρώπους, που ήθερν πάντα πώς να τους ξεριπωνεί. Πολλές φορές αντιδρούσε με υπεροφέλη (κυρίως όταν είχε να κάνει με κάποια «κούλιουριάρικη» και συμπαγή βλακεία), ενώ άλλες με ταπεινοφροσύνη, όταν έσκοψε για να αφυγκραστεί τη φωνή του κόδιμου, ώς το πιο μακροσκοπικά στοιχεία του. Και παρέμενε απίστευτα νέος μέχρι το θάνατό του, τον οποίο αντιμετώπισε με φιλικότητα και γαλήνη.

«Τι θα λέγατε σε έναν έφηβο», τον είχε ρωτήσει ο Γιώργος Δουστζής, ο «Ελληνας δημοσιοτράπος» και ποιητής στον οποίο είχε παραχωρήσει την τελευταία του συνέντευξη. Η απάντησή του: «Να κρατήσει, ίσως γίνεται, έναν παλιό και στη λεγόμενη ώρμη γηλιά». Μια συμβούλη, που αν και συχνά δύσκολο να την σκολιοθίσει κανείς, είναι χαρακτηριστική τύπου του ίδιου του Κώστα Αξελού και του παραδείγματος που έδινε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ίσως και της πρωτότυπης σκέψής του.



Γιώργος Δουστζής

Ποίηση και ποιητικότητα στο έργο του K. Αξελού

Είχα την τόχη και την τιμή να καταγράψω την συνομιλία μου με τον μεγάλο μας στογχαστή, την τελευταία του συνέντευξη που μου παραχώρησε – με την ευγενική φροντίδα της Κατερίνας Δασκαλάκη – στις 5 Μαρτίου 2009, πριν φύγει οριστικά από τη ζωή, (στις 4 Φεβρουαρίου του 2010), σε ηλικία ηγεμόντα έξι ετών. Το ούτιο αυτό, αποτέλεσε τον κορμό του βιβλίου *Το σπασμένο παιχνίδι*, των εκδόσεων Καπονί.

Κατά τη συνομιλία αυτή που εξελίχθηκε στη Θεσσαλονίκη καθώς και στην αλληλογραφία που προηγήθηκε ίσων βρισκόταν στο Παρίσι, μου έκανε εντύπωση τόσο η ποιητικότητα του λόγου του, με τη λογοτεχνική σημασία του όρου, ίσως και η πρόταξη της ποιητικότητας ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανοιχτή σκέψη, για το παιχνίδι της περιπλάνησης, για το περίφημο άνοιγμα το τέλος ζωγρήν στην ακέλη του Κώστα Αξελού. Αυτή η διαπίστωση με οδήγησε στο να επανέλθω στην ανάγνωση του έργου του. Ξαναδιαβάζοντας, επιβεβλώσατε ότι η ποιητικότητα και η Ποίηση είναι λέξεις, έννοιες, που επανέρχονται συχνά στον λόγο του Αξελού. Συνιστών, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερο σημείο της συλλογιστικής του, ίσως παραγνωρισμένο. Ο Αξελός, προσέδινε στην ποιητικότητα μια ευρύτατη έννοια, αυτήν της κοσμικής διάχυσης της δημιουργίας, της ζωής της γέννησης. Η χρήση των όρων ποιητικότητα και Ποίηση σ πολλές περιπτώσεις, γίνεται με τρόπο που δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι αποτελούσαν βασικά εργαλεία στην εξέλιξη της σκέψής του.

Δεν δεκτήκαμε ποτέ την μοναδικότητα μας αλήθειας, πόσο περισσότερο τώρα, που επιχειρούμε να μιλήσω για το έργο ενός στογχαστή, για τον οποίο κάθε αλήθεια περέχει την αυτοαναίρεσή της από τη συγκήι κιόλας της υπαρξής της και τη εμφάνιση και εξαφάνισή

της αλληλοδιαδέχονται η μία την άλλη συνεχώς. Το κείμενο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια μικρής καταγραφής αποστασιάτων του λόγου του, τα οποία ακαφέρονται στην Ποίηση και την ποιητικότητα, αποτελεί μια απότιμα να εντοπίσουμε στοιχεία Ποίησης, ποιητικότητας και φίλοσοφας, τα οποία συναντώνται, συχνά τεμνόμενα, κατά έναν αριστοτεχνικό τρόπο στο έργο του Αξελού. Ζητώ ότι ο Κώστας Αξελός υπήρξε μέγιας παιγνής. Με τη διττή έννοια του όρου, δύος την εκλάμβανε ο μεγάλος αυτός σποχαγαστής. Με την έννοια της Ποίησης ως λογογριχικού είδους – εδώ σας παραπέμπω στην ποιητικότητα χρήση της γλώσσας του. Αλλά πρωτίστως, ως την έννοια της δημιουργίας, της διαδικασίας της δημιουργικής σκέψής που συντελεί στο άνοιγμα του κόσμου και στην προσέγγιση του αινιγμάτου του. Άλλοτε η Ποίηση για εκείνου, είναι ωραίη, που προκαταβολικά την επιείκεια του αναγνωστη, αν λόγω της ιδιότητας που φέρω, του ποιητή, είναι πρόδηλη μια υπερεναστήρα στον γερινόμο του θέματος μου.

Θεωρώ ότι ο Κώστας Αξελός υπήρξε μέγιας παιγνής. Με τη διττή έννοια του όρου, δύος την εκλάμβανε ο μεγάλος αυτός σποχαγαστής. Με την έννοια της Ποίησης ως λογογριχικού είδους – εδώ σας παραπέμπω στην ποιητικότητα χρήση της γλώσσας του. Αλλά πρωτίστως, ως την έννοια της δημιουργίας, της διαδικασίας της δημιουργικής σκέψής που συντελεί στο άνοιγμα του κόσμου και στην προσέγγιση του αινιγμάτου του. Άλλοτε η Ποίηση για εκείνου, είναι ωραίη, που προκαταβολικά την επιείκεια του αναγνωστη:

η ποίηση η ίδια, η ποίηση η ανθρώπινη, υπεκνέει και μπορεί να επικινούνται με την ποιητικότητα του κόσμου

και

πέρα από την ποίηση του ανθρώπου, την επική, τη λυρική, με τα σημειωτικά γραφικά όλων των ειδών, υπάρχει η ποιητικότητα του κόσμου, που είναι πιο δυνατή και η ανθρώπινη ποίηση είναι ένα απλό ανταύγαμα.

Για τον Αξελό, η δέχηνη αποτελεί «ανθρώπινο παιγνίδιο έργο» το οποίο «παράγει και καταναλώνει το τίτοτα». Και πρόχειται, πάσοι δημιουργοί, ποιητές, καλλιτέχνες, δεν αναζήτησαν συχνά αυτόν τον εξαίσιο ποιητικό θηματούμο προς αντές τις κατά τον Αξελό διεργασίες παραγωγής και κατανάλωσης του τίτοτα, οι οποίες δύνον διακινούσαν ύπαρχης, κυρίως μετά τη μοιρασία τους. Πολλές ενδιαφέρονται οι προσδιορισμούς του Αξελού για την τέχνη, που την αναφέρει ως «ανθρώπινη ποιητικό έργο», δύο και ο όρος που χρησιμοποιεί λέγοντας «ανθρώπινη ποίηση». Η Ποίηση λοιπόν θα

φερα. Εύχομαί, να γίνει κάποτε μια συστηματική διερεύνηση των ενιούν της Πολησης και της ποιητικότητας στο έργο του μεγάλου μας στοχαστή.

Κλείνοντας, παραδέτω το ποίημα υπό τον τίτλο *Ανάγνωση* που αφιέρωσα στον Κώστα Αξελό, από την συλλογή μου *Σχεδίες* των εκδόσεων Καπτών:

Πάθε διαβάζεις πατέρα
- του είπα -
οι νεκροί δεν έχουν μάτια
ούτε χρειάζονται το φως

Πού να σου εξηγήσω
-απάντησε-
για τη δύναμη της συνήθειας
τη μέθηξη της γνώσης...

και άλλαξε σελίδα



επειδή, επειδή ο χρόνος, «ένα κεντρικότατο θέμα του στοχασμού, κινητοποιεί και συντρίβει κάτις στοχασμό», επειδή «το «πραγματοποιών» σημαίνει συγχρόνως και συντρίβομαι!».

Πρόκειται για απόσταση από τον τροπομόρφης φιλοσοφίας στην απάντηση: «στη φιλοσοφία, η έννοια της απάντησης σε ένα ερώτημα είναι ως αδόκιμη σκέψη». Απομάκρυνση από την Κίρκη της φιλοσοφίας προς όφελος του φιλοσοφείν, που «αντικρίζει τους νόμους της φύσης, της Ιστορίας και του πνεύματος» μέσω της γοητείας του αποστολισματικού λόγου, δύση το ερώτημα φωτίζεται. Ο «αποστολισματικός λόγος» το διακονεί. Διακονία εντός χρόνου, την οποία σκηνώνει ο χρόνος, αναζητώντας την επόμενη ομολόγια της. Τα μεγάλα ερωτήματα έχουν απαντηθεί από δεκάδες μεγάλους και παραμένουν αναπάντητα». Τα μεγάλα ερωτήματα συνθέτουν το μέγα τι;

Η ευρωπαϊκή παράδοση σκέψης, τα θρησκευτικά και πολιτικά οικοδόμηματα και δόγματα που έχει καταθέσει στην Τράπεζα της Ιστορίας, πνήγκαν εντός του παχύφρενου οικενού της συσσωρευμένης αλήθευτας, σάλτα που έδεσε σε βάρος του «ποιητικού δαίμονα της σκέψης», τον οποίο εβολύθηκε με εκλεπτυσμένες βιαρβαρότητες, έτσι που «οι θεωρίες γενικευμένες πελάινουν και μετά από αυτές, μια μέση απατηλή νοοτροπία θα κυριαρχήσει για πολλά».

Η ευρωπαϊκή σκέψη υπήρξε επερόφωτη: δεν άφησε από το χέρι της το φανάρι της Αρχαιότητας Δηλώνοντας κλήρονόμους της Αρχαιότητας, παραμέρισε το φιλοσοφείν της αρχαίας παράδοσης προς Ηεραπεία της φιλοσοφίας της απάντησης. Παραβλέψει πως το φιλοσοφείν εκείνης της περιόδου δεν είναι άλλο από έναν θραύσματα του ερωτήματος τι; Και το πολύτιμότερο θραύσμα σε τέτους αυρός: τι είναι η αρετή, ερώτημα που απασχολεί τον Σωκράτη και τον Πρωταγόρα σε αγώνα μεταξύ τους με τη μορφή ει διδακτέον η αρετή, δύο κανεὶς από τους δύο δεν βγήκε νικητής. Κατανού πως το έργο του Αξελού είναι τα ερωτήματα περί την αρετή. Ο Αξελός, υποδυόμενος τον Σωκράτη και ταυτοχρόνως τον Πρωταγόρα, εργάστηκε εντός τέτοιας εκδίπλωσης. Πρόκειται για επιλογή αριστοκράτη: ανάμεσα σε εκείνους και στον συνομιλητή του υπήρχε απόσταση πάντα. Οχ!

Από την εφηβεία είχα την εντύπωση ότι έπρεπε να πω αυτό που βλέπω.

Το ερωτήμα συμβαίνει να είναι ένα: τι; Ο ήχος αυτής της λέξης είναι εκπυροσκρότηση πυροβόλου αφέτη προς εκκίνηση δρμάτων. Εντός αυτού του ήχου ζούμε. Εντός της εκκίνησης ανά πάσα στιγμή του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος σύνολου χρόνου μας. Εκκίνηση ανά πάσα στιγμή, επειδή το ερώτημα «επέρχεται» ως το επειγόν της Τύχης και της Ανάγκης εντός του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος μας. Της Τύχης, επειδή υπάρχουμε κατά ανάγκη. Και της Ανάγκης, επειδή υπάρχουμε κατά τύχη.

Εκείνος που θα απαντήσει στο τι; Θα έχει φτάσει στο τέρμα, στο τέρμα του χρόνου του. Χάρισμά του ο έπανως της Αγοράς για την απάντηση που εκδύμεται. Χάρισμά του οι επευφημίες για τη λαμπρότητα της απάντησης. Τιμωρία του η υποταγή του στην απάντηση. Τιμωρία Ταντάλου, που δεν θα γευτεί ποτέ τους καρπούς των δέντρων πάνω από το κεφάλι του, που δεν θα πιει ποτέ από το νερό που κυλάει: στο ποδία του. Γιατί το ερώτημα είναι ο καρπός, η πηγή που αναβρίζει. «Οι απαντήσεις και οι λύσεις χωλαίνουν αναπόδευτα και αποσύρονται».

Εκείνος που αναρωτίαται τι; Έχει επιλέξει την «περιπλάνηση», στη διάρκεια της οποίας συγχεντρώνει «τα θραύσματα του κόσμου και του ανθρώπου» βίου δια της σύγκλισης τους και της αδυναμίας [της ακέψης] προς απόλυτη συνέπεια». Η περιπλάνηση «εκδιπλώνεται» -όπους έχει υποδείξει ο Ηράκλειτος- επί μίας και μόνης οδού, άνω και κάτω, δύον ο Ήλιος φωτίζει: ορισμένους, ενώ το σύρτος φωτίζει δύοντας. Η περιπλάνηση εκδιπλώνεται ως «πλάνη» και ταυτοχρόνια ως περιστροφή πλανήτη περί τον εαυτό του εντός του πλανητικού σύμπαντος «Κόσμου». Θέλει κουράγιο η περιπλάνηση, λόγω του δια «ο κόσμος ξετύλιγεται χωρίς νόημα, χωρίς γιατί και

ως εμπόδιο, αλλά ως αποφυγή υποκριτικής. Το φιλοσοφείν έχει: τους αριστους. Η φιλοσοφία διακονείται από επιδέξιους ερεφάντες.

Το φιλοσοφείν της Αρχαιότητας είχε την ψυχική δύναμη να αναγνωρίζει πιον

στονδήποτε, η ύπαρξη δεν είναι φτιαγμένη για αυτούς που τολμούν να ζουν αυτό -αυτό - [το τι]; από πολύ κοντά και από πολύ μακρά συγγράνων, κατάματα, περαστικοί πάνω σε έναν πλανήτη που δεν είναι αιώνιος, διαβάτες ταπεινοί ή σημαντικοί.

Εξαπίστας αυτής της ασταθούς σταθερότητας, «κανεὶς δεν μπορεί να βγει από την Ιστορία με καθαρά χέρια. Αν θέλει να χρατήσει τα χέρια του καθαρά, δεν θα έχει χέρια. Ο άνθρωπος παίρνει μέρος σε αυτή την απογύμνωση, δεν είναι ποτέ έξω από δύο ή γινεται». Ετοι, εκείνη η ψυχική δύναμη εκδίπλωνε τη σκέψη του φιλοσοφείν, προσέχοντας πως «το φυχικό, δύον γίνεται φυχολογικό, είναι εμπόδιο».

Η φιλοσοφία της Αρχαιότητας υπήρχε μια μεγάλη σε διάρκεια και σημαίσια παρένθεση, η οποία άνοιξε μετά από τους λεγόμενους προσωρικούς και έκλεισε από τους λεγόμενους σκεπτικιστές. Εντός της παρένθεσης εκκολάφθηκε και έμαλε το συμπέρασμα εν οίᾳ ότι ουδέν οίδα. Πριν από την παρένθεση, επί των προσωρικών, καλλιεργήθηκε η εκκρεμότητα της αναζήτησης τι είναι; η οποία έδινε αινιγματικές κατεύθυνσεις. Μετά την παρένθεση, επί των σκεπτικιστών, υφώθηκε το επέχω του Σέξτου Εμπειρικού, η επάνοδος στο τι: Επειδή η παρένθεση της φιλοσοφίας είχε υσσωρεύεις απαντήσεις, το επέχω του Σέξτου Εμπειρικού κλίνει την παρένθεση: δεν παίρνω θέση, όχι επειδή δεν ξέρω, αλλά επειδή τι ξέρω ώστε να ξέρω; Με άλλα λόγια τι είναι το ξέρω ώστε να το ξέρω; Πού είναι το ξέρω; Πώς ξέρω ότι ξέρω θυμίζω πως ο Γάλλος στογαστής Μισέλ της Μοντάνη είχε ως έμβλημά του μια ζυγαριά, της οποίας ο δύο ζυγοί ισορροπούσαν κάτιον από το ερώτημα τι ξέρω; Λαζαλίν το θάρρος να υποστηρίξω πως το ερώτημα του Μοντάνη είναι σπουδαιότερο από το σωκρατικό εν οίᾳ ότι ουδέν οίδα.

Αυτή η παρένθεση με διευκόλωνει να περάσω στην σύνθεση της εκδίπλωσης της περιπλάνησης με την εκδίπλωση του «ερωτηματικού του παιχνιδιού». Αν αντιλαμβάνουμε επαρκώς (δηλαδή με τον

Με άλλα λόγια, η πραγματοποίηση του επόμενου βίου μας συνιστά το υπέρτατο και τρομερό ρίσκο που επιχειρεί και που υποστηρίζει υπομονετικά με τα βιβλία του από το 1984 ως έτειτα. Στην Ανοιχτή Συντηματική (1984) είναι ολοφάνερη η φιλοδοξία του, που την είχε σκιαγραφήσει ήδη δεκαπέντε χρόνια πριν, να αποφύγει (αυτό που ήξανε στο Χέγκελ) να κατασκευάσει ένα χλευστό κι απόλυτο, μεταφυσικό σύστημα προς όφελος μιας ανοικτής συστηματικής δοτού γίγνεσθαι και πολυδιάστατος θρυμματισμός θα εξουδετερώσουν τη μεταφυσική. Ακολουθεί το δοκιμίο Μετανομασίες (1991) που δεν είναι εμπνευσμένο από τον Οβίδιο (τις μυθικές φιγούρες), αλλά από την ιστορία του Είναι του Χάντεγκερ, με τις διάφορες φιγούρες που μεταλλάσσονται και που στο Αξέλο μετατρέπονται στις διαφορετικές μεταμορφώσεις της ιστορίας του Κόσμου.

Τοπέρα από αυτή τη σημαντική στιγμή, εκδόθηκαν πολλά δοκίμια που αφορούσαν σε διαφορετικούς τομείς της νεότερης σκέψης, και που πυροδότησαν πληθώρα αποριών και διερωτήσεων. Έτσι με τα Γράμματα σε ένα Νέο Στοχαστή (1996) παρουσιάζει τις ερωτήσεις που χρειάζονται για να ξεφύγουμε από το επίκεντρο της σχέσης του ανθρώπου και του κόσμου. Γιά τη μορφή των διαδοχικών απαντήσεων και αφορισμών, ο «Ανταρθρωτικές» Σημειώσεις (1997), αναλγούν το σημάδια μιας πορείας διαμέσου της δοκιμασίας του κόσμου, διανύοντας ένα συναρφές, αλλά τεμαχισμένο διάστημα που ξεκινά με το ανιγματικό παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι (ωογονεί) τον άνθρωπο με την απατηλή προσδοκία μιας επήγειας και ουράνιας σωτηρίας, περνώντας μέσα από τον έρωτα, την πάλη, τη φύλα, τη γλώσσα και τη σκέψη.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το ίδια της διερώτησης αντιμετωπίζεται ειδίλλιος κι αινηρυπτικά, για να ανοιχτεί επιτέλους ένα μονοπάτι που θα οδηγήσει την σκέψη πιο αποφασιστικά, διασαφηνίζοντας την ιδέα της ποιητικότητας.¹⁰ Το αίνγκμα της πλανητικής τεχνικής που ορίζει την εποχή μας, πρέπει να προσεγγιστεί όχι μέσω

¹⁰ Στη μελέτη μου «Le double jeu de la technique» [Το διπλό παρεγκύτι της τεχνικής], Pour Kostas Axelos, Quatre études, Bruxelles, Ousia, σ. 51-72.

της κοινωνίας των ανθρώπων, που δεν μπορεί να προσδιορίσει τον απότερο (ή ήστατο) ορίζοντα, αλλά μέσω αυτού του, άλλοτε κοντά μας κι άλλοτε μακριά μας διερωτά, που, βαθύτερο από εμάς, μας ζωσιγονεί, μας διέπει και μας ξεπερνά, το παιχνίδι του Κόσμου. Με τις Ανηγματικές Ερωτήσεις (2005), που προηγούνται του τελετουλού του βιβλίου Αυτό το Επερχόμενο, στο οποίο έγινε ήδη αναφερθεί, συνεχίζει κατά μήλα έννοια αυτό που υποστηρίζει με το βιβλίο του Αυτή η διέρωτηση, ότι δηλαδή, κάθε ριζοσπαστική διερώτηση οδηγεί μαρτυρία σε ανιγματικές απαντήσεις και στο ίδιο μέρα της «καταστροφής». Καθόλι, δεν είναι μόνο το αίνγκμα της απάντησης που πρέπει κάθε φορά να λύσουμε, είναι επίσης και το αίνγκμα της ερωτησης. Αυτό το διπλό, κάθε φορά αίνγκμα, μας κάνει πιο προνοητικός ως προς την αποτυχία, που είναι παντοχρό παρούσα και μας ωθεί να πάμε πιο μακριά. Είναι βέβαιο, ότι ο Κώστας Αξελός πήγαινε δύο και πιο μακριά καθάλη τη διάρκεια της ζωής του. Άλλα, νομίζω ότι το έργο του κατόρθωσε ακόμη περισσότερα. Δημιούργησε μονοπάτια σκέψης που θα μας βοηθήσουν να σκεφτόμαστε.

¹¹ Monde, Catastrophe et mythes. Autour de Kostas Axelos, [Κόσμος, Καταστροφή και διακόπτειντα. Σχετικά με τον Κώστα Αξελό] P.-E. Schmit, Le cercle herménétique, Παρίσι 2006.

Την επιμέλεια του αφερόματος είχαν η SERVANNE JOLIVET και η KATERINA ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ.